

Tij-dingen

special
2024

Koksijde, uw tweede thuis

Koksijde, votre deuxième résidence

Koksijde, Ihr zweiter Wohnsitz



Garnaalfeesten
voor iedereen

Péniche en Normandie:
lokale iconen

Ontdek Beaufort24

Inhoud

- 8 Lize Spit komt naar de bib
- 9 Tweeling langs de Koninklijke Baan
- 10 Wandelingen over erfgoed
- 14 NAVIGO Visserijmuseum heropent (bijna)
- 20 Mountainbikers halen hartje hier op
- 21 Koksijde Golf ter Hille breidt uit
- 24 10 jaar De Sterrenjutters
- 27 Hou je hond aan het lijntje
- 28-37 La version française / die Deutsche Fassung
- 46 BeNeLux Open Aerobatic Championship



Colofon

Hoofdredactie: Thierry Boonefaes en Dries Dawyndt

Eindredactie: Ilse Chamon

Redactie: diverse gemeentelijke diensten

Lay-out: drukkerij Pattyn en Sofhie Legein

Redactieraad: Ilse Chamon, Dries Dawyndt, Thierry Boonefaes, Marie Godderis en Sofhie Legein

Fotografie en bewerking: Sofhie Legein, Olivier Tilmant en Marie Godderis – tenzij anders vermeld

Verantwoordelijke uitgever: college van burgemeester en schepenen

Abonneer je op Tij-dingen

Tij-dingen informeert je maandelijks over algemene beleidsinformatie over Koksijde en de gemeentelijke diensten. Ook als tweedeverblijver kan je je abonneren. Doe het nu.

Het jaartarief bedraagt 12 euro. De prijs tot eind 2024 bedraagt dus 6 euro, over te schrijven op BE88 0910 1750 0041 - gemeentebestuur Koksijde, dienst Communicatie, Zeelaan 303, 8670 Koksijde (BIC: GKCCBEBB). We sturen de publicatie elke maand naar het adres uit de overschrijving.

Abonnez-vous à Tij-dingen

www.tij-dingen.be/abonnez

Tij-dingen abonneren

www.tij-dingen.be/abonneren

Wat is er te doen in Koksijde?

Ontdek de meest uitgebreide en actuele info over ons vrijetijdsaanbod: surf naar www.visitkoksijde.be en je vindt er talloze uittips. En onze activiteitenkalender heet van de naald. Blijf op de hoogte van welke evenementen er plaatsvinden. Geniet zorgeloos aan zee dankzij www.visitkoksijde.be

Que faire à Koksijde? Visitez notre site web: www.visitkoksijde.be/fr

Was zu tun in Koksijde? Besuchen Sie unserer Website: www.visitkoksijde.be/de

Tij-dingen te laat in de brievenbus? Geen nood!

Lees de XL-versie van ons infoblad via www.tij-dingen.be/tweederesidenten voor extra artikels en foto's.

Lisez la version en ligne: www.tij-dingen.be/fr24

Lesen Sie mehr online: www.tij-dingen.be/de24



Nederlands



Français



Deutsch

#8670



FR Le bourgmestre a la parole

“Entre-temps, cela fait plus de 30 ans que je suis maire de cette belle commune. 30 années au cours desquelles il s’est passé beaucoup de choses. On m’a demandé quelles étaient pour moi les plus belles réalisations de cette période.”

1. “**Koksijde Golf ter Hille**. Le seul terrain de golf public municipal de notre pays. Un endroit où la nature et le sport se combinent parfaitement. Sa construction a été un véritable défi et, plus de dix ans plus tard, le Koksijde Golf ter Hille est un élément permanent de notre offre sportive.”

2. “**Centre culturel CasinoKoksijde**. Un projet à l’ordre du jour depuis le début du siècle. Un bâtiment qui a immédiatement conféré à notre commune un attrait régional.”

3. “**L’hôtel de ville**. Les visiteurs restent bouche bée devant le Kokpit, qui semble presque flotter. De plus, il est chauffé et refroidi de manière écologique: sa hauteur produit un effet de cheminée et un refroidissement naturel. Nous étions en avance sur notre temps.”

4. “**Ten Bogaerde**. Là où l’histoire, la nature et la culture se rencontrent. 9 statues de Grard surplombent la traversée des dunes et des polders où, au début d’une journée d’été, les brumes montantes rendent l’ensemble encore plus mystérieux. Les expositions du Centre des Arts, en collaboration avec le S.M.A.K., sont autant de joyaux.”

5. “**Ter Duinenlaan et Jaak Van Buggenhoutlaan**: les deux boulevards de Koksijde. Lorsqu’on les emprunte - à vélo ou en voiture - on a tout de suite un sentiment de vacances. La Onze-Lieve-Vrouw ter-Duinenkerk que vous voyez s’élever devant vous... paradisiaque. En outre, nous avons regagné de nombreux services en un seul endroit.”



DE Der Bürgermeister spricht

“Inzwischen bin ich seit mehr als 30 Jahren Bürgermeister dieser schönen Gemeinde. Ich wurde gefragt, was für mich die schönsten Errungenschaften aus dieser Zeit sind.”

1. “**Koksijde Golf ter Hille**. Der einzige kommunale öffentliche Golfplatz in unserem Land.”

2. “**Kulturzentrum CasinoKoksijde**. Seit der Jahrhundertwende auf der Tagesordnung. Ein Gebäude, das unserer Gemeinde sofort eine regionale Ausstrahlung verleiht.”

3. “**Das Rathaus**. Die Besucher starren immer noch mit offenem Mund auf die Kokpit, die fast zu schweben scheint.”

4. “**Ten Bogaerde**. Wo Geschichte, Natur und Kultur zusammenkommen.”

5. “**Ter Duinenlaan und Jaak Van Buggenhoutlaan**: die 2 Boulevards von Koksijde. Wenn man sie hinauffährt - mit dem Fahrrad oder dem Auto - bekommt man sofort ein Urlaubsgefühl.”

De burgemeester aan het woord

“Ondertussen ben ik al meer dan 30 jaar burgemeester van deze prachtige gemeente. 30 jaar waarin veel gebeurde. Wat zijn de mooiste realisaties uit die periode? Een moeilijke vraag. En toch schuif ik 5 projecten naar voor.”



>> Elke dag is er iets te doen in onze gemeente.
Tip: bezoek de Wulpse Feesten (19-21 juli).

1. “**Koksijde Golf ter Hille.** Het enige gemeentelijke publieke golfterrein in ons land. Een plek waar natuur en sport perfect samengaan. Het was een uitdaging om het aan te leggen en meer dan 10 jaar later is Koksijde Golf ter Hille een vaste waarde in ons sportaanbod. Met een top 10-plaats bij de Leading Courses genieten we ook erkenning op de nationale golftribune. Iets om fier op te zijn. In 2027 komt de uitbreiding eraan, ik kijk er alleszins naar uit. Tip: als tweedeverblijver krijg je 15 procent korting op het lidmaatschap.”

2. “**Cultuurcentrum CasinoKoksijde.** Al sinds de eeuwwisseling een topper op de agenda. Een gebouw dat onze gemeente meteen een regionale uitstraling schonk. Bezoekers uit de hele regio komen naar de voorstellingen, scholen ook – zowel lager als middelbaar. Met de bibliotheek er vlak naast weten cultuurliefhebbers waar ze moeten zijn.”

3. “**Het gemeentehuis.** Nog altijd staren bezoekers met open mond naar de Kokpit die bijna lijkt te zweven. Bovendien wordt het op een milieuvriendelijke manier verwarmd en gekoeld: de hoogte zorgt voor een schouweffect en natuurlijke afkoeling. We waren voor op onze tijd, want in 2007 – toen het gemeentehuis de deuren opende – was er amper sprake van duurzaamheid. Een modern gebouw dat we koppelen aan een modern bestuur. Bekijk de cijfers maar: Koksijde scoort altijd hoog op dienstverlening. Het gemeentehuis is open op zaterdagvoormiddag zodat je in het weekend kan langsgaan.”

4. “**Ten Bogaerde.** Waar geschiedenis, natuur en cultuur samenkomen. 9 beelden van Grard kijken uit over de duinpolderovergang waar aan het begin van een zomerse dag de opstijgende nevels alles nog mysterieuzer maken. De expo’s in het Kunstencentrum, in samenwerking met het S.M.A.K., zijn stuk voor stuk parels. Na honderden jaren afwezigheid is er terug een brouwerij op Koksijde abdijgrond. En dan vergeet ik nog Mondieu te vermelden, niet gemeentelijk, maar een toprestaurant op een toplocatie is zeker een plus. Als tweedeverblijver bezoek je gratis alle expo’s, 5+1 Delvaux in dialoog is zeker een aanrader.”

5. “**Ter Duinenlaan en Jaak Van Buggenhoutlaan:** de 2 boulevards van Koksijde. Wanneer je die oprijdt – met de fiets of met de auto – krijg je direct een vakantiegevoel. De Onze-Lieve-Vrouw ter-Duinenkerk die je voor je ziet oprijzen... hemels. Bovendien bundelden we ook veel dienstverleningen op 1 plek: het Sociaal Huis, het Politiehuis, Dunecluze – dat onlangs uitbreidde, Maartenoorn en ook het Doornhuys. De fietspaden symboliseren ons uitstekend fietsbeleid. De Ter Duinenlaan is de perfecte finish voor de Bredene Koksijde Classic. Ik ben ook fan van de fontein in de Van Buggenhoutlaan, de Via Roma, een knipoog naar de gelijknamige straat waar Milaan-Sanremo aankomt.”

Marc Vanden Bussche
Burgemeester



Vraag je K-pas aan en geniet van onze voordelen

Met de K-pas heb je dezelfde voordelen als inwoners. En dat voor slechts 5 euro. Wat houdt dat dan in? We geven alvast een voorproefje. Laat deze kans niet liggen.

Zo heb je gratis toegang tot de gemeentelijke musea. Ook krijg je 15 procent korting op het lidmaatschap in Koksijde Golf ter Hille. Je mag de sportaccommodatie gebruiken aan dezelfde huurprijs als inwoners. 60-plussers hebben toegang tot het Zwem- en recreatiebad Hoge Blekker aan 1,50 euro, andere K-pasgebruikers betalen 2,50 euro. En nog veel meer!

Praktisch

Koop de K-pas (5 euro voor 2 jaar, gratis t.e.m. 11 jaar) bij de dienst Toerisme na vertoon van je identiteitskaart en je meest recente aanslagbiljet. Meer op visitkoksijde.be/k-pas

Nieuwsbrief Koksijde: schrijf je in

Wil je graag op de hoogte blijven van wat er hier gebeurt?

Registreer je voor de nieuwsbrief boordevol weetjes en info.

Je ontdekt ook als eerste de leukste evenementen.

Schrijf je in:

www.koksijde.be/nieuwsbrieven

cultuurcentrum
CasinoKoksijde

Ontdek seizoen 2024-2025 op
www.casinokoksijde.be

Binnenkort vieren we onze 25e verjaardag.
En dat doen we graag samen met jou. Binnenkort meer...

werkzaamheden

Ster der Zee en Dijk Wulpen fonkelen zoals nooit tevoren

De zomer staat voor de deur en tegen dan worden de meeste infrastructuurwerken afgerond in onze gemeente. Zo vinden toeristen en tweedeverblijvers vlot de weg. Afgelopen voorjaar werkte het gemeentebestuur projecten af in Wulpen, Ster der Zee en Koksijde-Bad.

Dijk Wulpen

Groener en veiliger: twee woorden die de Dijk anno 2024 omschrijven. De beloofde heraanleg tussen de Veurnekeiweg, kant Veurne, en huisnummer 28, is klaar. Ook de aansluiting richting Nieuwpoort kreeg een nieuwe look. Sinds deze gewestweg werd overgedragen aan de gemeente zaten we dus niet stil. Bij de start van de werken was de Dijk bijna helemaal verhard. Dat gaf Koksijde de kans om te kiezen voor meer groen. De rijweg is versmald: de asfaltvlakte werd omgetoverd in een veilig fietspad, afgescheiden van de rijweg door een brede groenstrook. En er is nu ook een gescheiden rioleringsstelsel.

Ster der Zee en H. Christiaenlaan

Vanaf de zomer is er een nieuw fietspad aan de linkerkant van de duinen (richting Ster der Zee) tot aan de Zeedijk. Langsparkeren (evenwijdig aan de as van de rijbaan – niet haaks of dwars) aan beide zijden. Niet alleen Ster der Zee zit dus in een nieuw jasje. Een beetje verderop, in Sint-Idesbald, kreeg de Henri Christiaenlaan een nieuw voetpad – aan de even zijde, tussen de Strandlaan en de Koninginnelaan. Dankzij de aanleg van het voetpad is de Keunekapel te voet toegankelijk vanuit de Strandlaan.

Koksijde-Bad: wijk Japans Paviljoen

De Japans Paviljoenlaan, A. Fastenaekelslaan (tussen Japans Paviljoenlaan en Bichottestraat) en Bichottestraat kregen een opknapbeurt. Met nieuwe rioleringen en een ander wegdek. De dubbele rij lindes blijft behouden. Om de bomen te beschermen, is parkeren niet meer toegelaten. De werken in de Casimirstraat en het Artanpad zijn wellicht afgerond tegen het bouwverlof.

Nieuwpoortsteenweg: laatste rechte lijn

Zoals de vorige jaren, is de verbinding tussen de watertoren en het kruispunt in Oostduinkerke-Dorp opnieuw toegankelijk tijdens het zomerseizoen. De werken in de Nieuwpoortsteenweg (tussen de Hof ter Hillestraat en de Labeurhoek) voor dit voorjaar zijn afgerond. De Karthuiserstraat is volledig klaar tegen het bouwverlof. Vanaf 2 september sluiten we de Nieuwpoortsteenweg nog één keer volledig af, voor de laatste fase – tussen de Labeurhoek en de Kinderlaan – tot aan de zomer van 2025.

Schrijf je in voor de nieuwsbrief en ontvang de meest recente updates: koksijde.be/wegenwerken

>> Op vrijdag 17 mei werd de vernieuwde Dijk plechtig ingewandeld.



Exclusief: duik achter de boekenschermen met Lize Spit

Ga op donderdag 7 november in gesprek met Lize Spit. Waar haalt ze haar inspiratie? Hoe ziet het leven van een bestsellerauteur eruit? En heeft ze tips voor mensen die zelf schrijven?

Ook jij smelt voor Lize

Lize Spit is vooral bekend dankzij haar debuut *Het smelt*. Dat boek ging meer dan 250.000 keer over de toonbank, werd vertaald in 16 talen en kreeg vorig jaar zelfs een plek op het witte doek. Dringend tijd om met Lize te praten over haar literaire reis, inclusief haar recente werken en toekomstige projecten.

Ilse Chamon, met meer dan 15 jaar ervaring in communicatie en een passie voor literatuur, leidt het gesprek. Bereid je voor op een avond vol inspiratie en diepgaande discussies.

Reserveer nu je plaats via koksijde.bibliotheek.be of aan de balie. De prijs? 7 euro voor leden (niet-leden: 9 euro en 1,80 euro voor UiTPAS-kansentariefhouders). De literaire ontmoeting begint om 19 uur.



>> Lize Spit komt naar de bib. Ben jij er ook bij?

Jouw speelplaats in de bibliotheek? Dat is de Fablib

Til je creativiteit naar een hoger niveau in de Fablib. In deze digitale werkplaats maak je zelf dingen met hoogtechnologische apparatuur. Tijd om te experimenteren.

3D-printer

In de Fablib (kort voor Fabrication Library) vind je de nieuwste snufjes: een lasersnijder, een 3D-printer en zelfs codeermaterialen zoals micro:bits. Ben je technologisch, innovatief of artistiek? Onze Fablib brengt je ideeën tot leven.

Benieuwd naar wat allemaal mogelijk is? Kom naar één van onze demoesessies. Wil je zelf aan de slag? Profiteer dan van onze open labmomenten waar je de toestellen vrij gebruikt. Alle data en informatie vind je op koksijde.bibliotheek.be/fablib

>> Zelfs na bijna 100 jaar is La Péniche heel herkenbaar in ons straatbeeld.



Tweeling langs de Koninklijke Baan: La Péniche en De Normandie

De Normandie en La Péniche, gescheiden door enkele honderden meters duinen, zijn sinds 1936 een onafscheidelijk duo. La Péniche is de oudste van de 2. Péniche betekent binnenschip (in het Frans) en dat verklaart ook de vorm van het gebouw. Het gebouw is ontsproten aan het brein van kunstschilder Robert Buyle, die het project financierde, samen met zijn schoonbroer.

“Destijds wilde de toen bekende familie Van den Bergh hier een horecazaak uit de grond stampen”, zegt huidige eigenares Ann Mestdagh. Zij staat sinds 2010 aan het roer van La Péniche. “De bewuste familie beschikte niet over voldoende fondsen en klopte aan bij Robert Buyle en zijn schoonbroer Fernand Simon die een bistro ronde in Parijs.”

De gedachte achter het concept bleek een schot in de roos, want binnen de kortste keren vonden Franse toeristen de weg naar La Péniche. “Zij bezaten veel duinvilla’s in Oostduinkerke, de rest was van kapitaalkrachtige Brusselaars en Walen.” 2 jaar na de start merkten de geldschieters dat de zaak goed draaide en wilden ze de familie Van den Bergh uit La Péniche werken en de uitbating overnemen.

Rivaliteit

Als reactie op een zakelijke wending over La Péniche werd De Normandie gebouwd, letterlijk een steenworp verderop. Genoemd naar een beroemd Frans schip, werd De Normandie in 1936 geopend door Jean Van den Bergh, de oorspronkelijke uitbater van La Péniche. Deze zet was het begin van een jarenlange rivaliteit tussen de 2 etablissementen.

In 1964 nam Luc Mestdagh, samen met zijn vrouw Yvonne Wellens, La Péniche over. De beginjaren waren zwaar. Het gebouw was nog in goeie staat, maar daar stopte het ook. Bovendien was het zomerseizoen toen veel korter. Ook al was het schitterend weer, de toeristen bleven weg buiten die periode.

Het keerpunt kwam eind de jaren 60, toen Duitse toeristen de Belgische kust ontdekten. Luc Mestdagh breidde het aanbod van La Péniche uit met zelfgemaakte delicatessen. Vandaag is La Péniche een bloeiend vakantiehuis dat een unieke ervaring biedt in een historische setting.

Rooskleurig

De Normandie en La Péniche, ooit rivalen, zijn nu bondgenoten. Ze vullen elkaar aan en bieden een compleet pakket aan bezoekers van Koksijde en Oostduinkerke.

De toekomst ziet er rooskleurig uit voor deze iconische gebouwen die getuigen van een rijke geschiedenis.

Nieuwe erfgoedwandelingen: op stap met een gids

Een leuke activiteit doen met jouw gezin en tegelijk iets bijleren over cultuur, architectuur, erfgoed en lokale geschiedenis? Dan zit je goed met onze rondleidingen tijdens de schoolvakanties. De gids krijg je er gratis bij. Lid van een vereniging? Boek dan een groepsrondleiding – een gids (maximaal 20 personen) kost dan wel 70 euro. Deze 3 nieuwe wandelingen raden we zeker aan:

Quartier du Bois: in de schaduw van de Hoge Blekker

Ga in het hartje van Koksijde-Bad op zoek naar de ziel van het Quartier du Bois waar vroeger een klein bos groeide. Op sommige plekken, achter de residentie Malgré Tout – waar vroeger een kasteeltje was – vind je daarvan sporen terug. Tijdens deze nieuwe erfgoedwandeling (her)ontdek je de ontwerpen van architect **Gaston Lejeune** (interbellum) en zijn typische cottages.

De straten stralen nog steeds de sfeer van weleer uit. Ook de geschiedenis van La Vigie, een cottage gebouwd uit een bunker uit de Eerste Wereldoorlog, komt aan bod. Vandaag is Domein La Vigie een serviceflatcomplex. Ook andere verhalen over de kanonnen uit beide wereldoorlogen ontbreken niet. En ken je de Carillon du Bois nog?

Koksijde-Bad anno 1900

Flashback naar 125 jaar geleden: de 1e vakantiegangers verbleven in hotels of pensions zoals Hotel Terlinck op de Zeedijk. Voor het eerst kochten mensen een perceel grond en bouwden ze een villa in de duinen. De Zeedijk was 'the place to be'. Tijdens deze wandeling hoor je verhalen over de typische cafés en gebouwen van onze badplaats. De tocht brengt je naar de oorsprong van de **Chalet des Bains** waar de eerste zaadjes werden geplant van het toerisme zoals we dat vandaag kennen.

Marie Vanden Abeele besliste om een houten chalet te bouwen in Koksijde-Bad om er gasten te ontvangen. Een gouden (of is het houten?) zet.

Drukke op Ten Bogaerde

Tijdens de Eerste Wereldoorlog lag het 1e vliegveld van Koksijde in de schaduw van Ten Bogaerde. De 1e vliegtuigen kwamen aan in oktober 1914. En de bewoners van de pachthoeven waren getuigen. Ook tijdens de Tweede Wereldoorlog had het vliegveld een belangrijke functie. Leer het verhaal kennen achter de machines.



Welke rondleidingen bieden we nog aan?

Surf naar www.koksijde.be/rondleidingen voor een up-to-date overzicht van de (geleide) erfgoed rondleidingen. Van herinneringen aan ons rijk verleden tot de evolutie van Zeepanne-Baden tot Sint-Idesbald. Weet jij al hoe Wulpen water en vuur overwon?

Raar maar waar, populairder dan ooit: funerair erfgoed

Op een begraafplaats of een kerkhof leer je veel over de lokale geschiedenis. Soms zijn graven simpel, soms zijn ze kitscherig. Eén iets staat vast: ze hebben elk een eigen verhaal en functie. Vooral als nagedachtenis van overleden familieleden en dierbaren. Koksijde biedt ook erfgoedwandelingen aan over het funerair patrimonium.

Wist je dat... de termen begraafplaats en kerkhof voor verwarring zorgen? Een kerkhof ligt rond de kerk en is dus een begraafplaats rond een kerkgebouw. Door plaatsgebrek werden grotere 'begraafplaatsen' aangelegd vanaf het bewind van Napoleon (19e eeuw).

Coxyde Military Cemetery

Een verscholen pareltje in Koksijde-Dorp is de Britse militaire begraafplaats, de grootste aan onze kust. Naast de 1.507 doden uit de Eerste Wereldoorlog liggen er 155 slachtoffers uit WO II. Vanuit de gedachte dat iedereen in de dood gelijk is, vonden hier naast Britten, Australiërs, Nieuw-Zeelanders, Canadezen en Zuid-Afrikanen ook tien Duitsers hun laatste rustplaats.

Van de ruim 200 militaire begraafplaatsen (WO I) in West-Vlaanderen zijn er 10 Belgisch, 4 Duits, 2 Frans en 1 Amerikaans. Alle andere zijn Brits – waaronder het Coxyde Military Cemetery – en worden beheerd door de Oorlogsgravendienst van het Gemeenebest.

Het Britse Rijk besliste als enige om na de oorlog geen doden te repatriëren, want in de praktijk was dat alleen voor rijke families weggelegd. Het verbod kwam er om iedereen gelijk te behandelen, maar zorgde voor een nieuwe ongelijkheid: wie het graf van een geliefde wilde bezoeken, moest daarvoor reizen.

Minstens 63.000 doden uit het toenmalige Britse Rijk die bij Ieper in een veldgraf lagen (of op een kleine begraafplaats) werden ontgraven en samengevoegd op grote verzamelbegraafplaatsen.



Beaufort24: bewonder de kunstwerken van Johan Creten en Jorge Macchi

De 8e editie van Beaufort bouwt verder op deze succesformule: internationaal bekende kunstenaars tonen kunst die je nergens anders ziet. Curator Els Wuyts koos 2 beelden uit voor Koksijde. Waarom juist deze?

THE HERRING van Johan Creten

(strand Sint-André, einde G. Scottlaan)

Met dit werk keert de kunstenaar terug naar zijn Vlaamse wortels. THE HERRING speelt met de dubbele betekenis van la mer, de zee, en la mère, de moeder. De zee en het leven zijn verbonden met elkaar. Tijdens de Tweede Wereldoorlog overleefden de mensen van deze regio dankzij een wonderbaarlijke haringvangst (1942-1943).

All the words in the world van Jorge Macchi

(Zeedijk, ter hoogte van de E. Vanlangenhovestraat)

Jorge Macchi werkte samen met de vijfde- en zesdejaarsstudenten van de bouwafdeling van de School voor Wetenschap en Techniek (VTI Brugge) om een uitvergroott toetsenbord te maken. Het klavier is gemaakt van cement, grind, zand en steenslag. Het toetsenbord lijkt gewoon, maar de toetsen ontbreken en het is geplaatst in een lokale context.

Je ziet een zacht en vriendelijk strand met een mogelijke zonsondergang aan de horizon. Er is ook een duidelijke beweging van mensen en dieren langs de weg, bij ramen of op de terrassen van de appartementen. Te vaag? Bekijk het werk en je bent direct mee.

Meer over de curator en beide kunstenaars op www.tij-dingen.be/tweederesidenten

De Duinheren zijn terug en ze brengen Playmobil mee...

Thema? De geschiedenis van de Duinenabdij op de site van Ten Bogaerde. Stap binnen in een wereld vol intriges en opwinding uit een tijd waarin de Westhoek gebukt ging onder religieuze onverdraagzaamheid en gewelddadige conflicten zoals de Beeldenstorm (1566)... Herbeleef deze periode rond Ten Bogaerde, maak een reis door de tijd die nog spannender wordt met de Playmobil-taferelen. De expo vindt plaats in Kerkshuur Ten Bogaerde (Ten Bogaerdelaan 10) vanaf zaterdag 22 juni. Een aanrader.

Info en tickets: www.tenduinen.be

...of bouw nog een laatste keer met Lego-blokjes

Deze zomervakantie is de last dance in CasinoKoksijde voor Dirk Denoyelle en Amazings. Blikvangers dit jaar? De collectie dieren gemaakt voor 'De Geheimen van het Zwin', een parodie op een Mondriaan-kunstwerk en er wordt gefluisterd dat Paul Delvaux eindelijk een prominente rol krijgt.

Info en tickets: www.visitkoksijde.be



Bekende tekenaars in het Duinenhuis: De zee! De zee!

De zee is meer dan golvend water, het is het begin van... alles. In de tentoonstelling De zee! De zee! in natuureducatief centrum Duinenhuis bekijk je illustraties van binnenlandse en buitenlandse kunstenaars zoals Leo Timmers en de Nederlandse Marije Tolman. Of aanstormende talenten: Mattias De Leeuw, Annet Schaap, Peter Van den Ende en Mies van Hout. De zee lijkt eindeloos, een natuurkracht die ons elke dag verbaast. Doe mee.

Originele doe-opdrachten zorgen ervoor dat het niet bij kijken alleen blijft. Ga aan de slag met zeemonsters of kom tot rust in de strandcabine. Of is het een boekencabine?

Praktische info lees je online.

>> Van Leo Timmers zie je een werk uit Het eiland van Olifant, een kleurrijk en bekroond prentenboek.



Kunstencentrum Ten Bogaerde: 5+1 Paul Delvaux in dialoog

Eigentijdse kunstenaars spreken met Paul Delvaux, één van de iconen uit de Belgische kunst. In deze expo vergezellen zijn eigen mysterieuze dames Paul Delvaux niet, maar wel 5 hedendaagse artiesten: Lysandre Begijn, Joëlle Dubois, Neoza Goffin, Liliane Vertessen en Shirley Villavicencio Pizango.

Vrouwen die stevig met hun voeten in de wereld van nu staan, een contrast met de romantische droomwereld die Delvaux creëerde. Online vind je meer details (openingsuren, randprogramma, Grard).



>> Neoza Goffin, Who is receiving the Healing?, 2023.



>> Liliane Vertessen, Not (for sale), 1975.

Keunekapel, Galerie Welnis en Kapel Rozenkrans

Info, openingsuren en programma van alle tentoonstellingen in Koksijde: www.tij-dingen.be/tweederesidenten

Vernieuwd NAVIGO Visserijmuseum bijna afgewerkt

Potvis Valentijn kijkt al uit over zijn zaal en verlangt naar jouw bezoek. Vanaf 7 september is het zover, dan bewonder je het skelet van onder naar boven. Valentijn is het grootste puzzelstuk, maar zeker niet het enige. Een nieuwe museumvleugel, een nieuw gezicht en een nieuwe toegang: 3 keer is scheepsrecht, zeker in een visserijmuseum.

De zee begint hier

De nieuwe vleugel zorgt dat je meteen de juiste sfeer opsnuift: fris, spannend en een vleugje Noordzee. Begin bij het onthaal, de spil van het museum, waar je jouw ticket koopt en de museumshop verkent. Een trap leidt naar de eerste verdieping, waar je oog in oog staat met het skelet van potvis Valentijn. Een hoogtepunt voor jong en oud.

Vissershuisje in de vitrine

Wandel via het onthaal naar het vissershuisje en duik in de geschiedenis van de visserij. Ontmoet de strandvissers en IJslandvaarders die ooit hun vangst binnenhaalden terwijl ze de golven moesten bedwingen. Leer over de dagelijkse strijd van de vissersvrouwen en kinderen die het huishouden moesten beredderen terwijl hun mannen op zee zaten. Het vissersvaartuig OD.1 Martha en de aquaria met Noordzeebewoners blijven pronkstukken.

Vissen spelen de hoofdrol

In de nieuwe depotruimte met kooktheater zie je hoe verse vis wordt schoongemaakt en bereid. Het depot, dat volledig klimaatbestendig is, biedt extra bescherming aan de collectie van het museum.

Ervaar de geschiedenis van de Noordzee in het vernieuwde NAVIGO Visserijmuseum. Boek nu je bezoek: www.navigomuseum.be

Kom op vrijdag naar de visserijfolkloreavonden

Deze zomer wordt het museumplein opnieuw het gezelligste plein van Koksijde. Kom met je gezin en geniet van muziek en lekkere vishapjes. Wanneer? Op 12, 19 en 26 juli en 2, 9, 16 en 23 augustus. Telkens van 18 tot 22 uur. Een overzicht van de muziekgroepen vind je op www.tij-dingen.be/tweederesidenten



Opening NAVIGO Visserijmuseum op 7 september

Zet het nu al in je agenda en omcirkel deze 2 woorden: **groot feest**. Elk jaar vieren we de terugkeer van de IJslandvaarders met een stoet en kermis. En dit jaar wordt dat extra gevierd.

De Stienesteekers, de Jutters, de Slepers, de Gernoarskruwers, de paardenvissers en alle enthousiastelingen die het levend erfgoed uitdragen, maken er een spektakel van. Eentje om je ogen uit te wrijven en je vingers af te likken. Feest, feest, feest.

Blik achter de schermen

Op het programma staan activiteiten in en rond het museum en je werpt ook een blik achter de schermen. Het was lang wachten, maar binnenkort gaat het museum weer open. Updates: navigomuseum.be

Jommeke en de geheimen van potvis Valentijn

Op 12 februari 1989 spoelde een reusachtig zeezoogdier aan op Sint André. Een potvis van 17 meter. Duizenden mensen stroomden toe om het dier te bewonderen met opengesperde ogen en dichtgeknepen neus. Dit historische moment wordt binnenkort herdacht met een centrale rol voor Jommeke, de held uit de bekende stripreeks. In aanloop naar de heropening van het NAVIGO Visserijmuseum verschijnt Jommekes potvisavontuur op 2 augustus.

Groot mysterie

Iemand wil potvis Valentijn weg uit het museum en doet er alles aan om de heropening te saboteren. Wie? En vooral: waarom? Slagen Jommeke en Flip erin om het raadsel op te lossen? Gelukkig krijgt hij hulp van Annemieke en Rozemieke – niet te verwarren met onze Miekes die we jaarlijks voorstellen tijdens de Garnaalfeesten. Liefhebbers herkennen nog andere Koksijdse toppers zoals Kunstencentrum Ten Bogaerde, feestzaal Witte Burg en de garnaalvissers te paard.

Extra pagina's over Koksijde

Reserveer jouw album via navigomuseum.be/Jommeke Prijs? 7,99 euro. Op 2 augustus ligt jouw exemplaar, een speciale editie met 8 extra pagina's over Koksijde, dan klaar het toerismekantoor. Wil je de luxe-editie (in linnen gebonden)? Dat is alleen voor de rappe, want die versie verschijnt eenmalig in beperkte oplage. De Franse vertaling en de luxe-editie bestel je via dezelfde link.

Boek nu al je bezoek

Al nieuwsgierig naar dat nieuwe museum? Kijk je uit naar jouw ontmoeting met potvis Valentijn? Of misschien zelfs Jommeke? Nu potvis Valentijn van Sint-André ophangt in de museumzaal, komt de heropening snel dichterbij. Wil je als eerste Valentijn van dichtbij zien? Bestel jouw ticket: www.navigomuseum.be



Koksijde en Jommeke: de roots van Jef Nys

Jef Nys, de geestelijke vader van Jommeke, heeft een sterke band met Koksijde, waar hij vaak op vakantie ging. "Mijn roots, of zeggen we beter, wortels of *carotten* liggen in Koksijde," vertelde hij in 1992. Zijn vader werd geboren in het vissershuisje achter de Onze-Lieve-Vrouw ter-Duinenkerk, dat nu het Jommekeshuis is. Bezoekers reizen in dit huis terug in de tijd en ontdekken hoe Koksijde veranderde van vissersdorp in een toeristische trekpleister.

Zomers in Koksijde

Nys herinnerde zich de zomers in Koksijde, waar hij in de duinen speelde en familieleden ontmoette die als IJslandvaarders de zee trotseerden. "Mijn grootvader was visser, een IJslandvaarder, en verknocht aan de zee. Ik heb hem helaas nooit gekend", zei Nys. "Ik had meerdere nonkels die op IJsland voeren. Om ginder in de ijskoude wateren op kabeljauw te vissen."

Zijn jeugdherinneringen blijven verweven met de charme van Koksijde: "Ik hoop natuurlijk dat Koksijde voor altijd één van de parels blijft aan onze kust. Of laat me zeggen: dé mooiste parel."

Digitale teletijdmachine: bekijk 800 jaar geschiedenis vanuit je zetel

Dankzij het project Digit-All Tegoare is een groot deel van de archeologische aardewerkcollectie van Abdijmuseum Ten Duinen digitaal toegankelijk. Ook voor jou. De vondsten uit de opgravingen – van 1959 tot 1998 – komen nu eindelijk echt aan de oppervlakte. In een digitaal jasje. Een schat voor erfgoedliefhebbers en geschiedenisenthousiastelingen.

Schatten van de Duinenabdij en Damme

De archeologische vondsten op de site van de Duinenabdij en de verdwenen middeleeuwse haven van Damme kregen extra aandacht. Het Abdijmuseum heeft een indrukwekkende collectie van ongeveer 100.000 objecten. Door deze inspanningen zette het een belangrijke stap in de richting van een volledig gedigitaliseerde en toegankelijke collectie.

Damme was vroeger een voorhaven van Brugge. Zeeschepen konden tot aan Damme varen, waar hun goederen werden overgeladen op kleinere schepen die via het kanaal (Reie) Brugge bereikten.

Venster op het verleden

Eén van de meest opwindende aspecten van dit project is de online ontsluiting van de collectie via de digitale databank Erfgoedinzicht. Door dit platform ontdek je de collecties en objecten van honderden erfgoedinstellingen.

Voor iedereen met een interesse in de geschiedenis van Koksijde en daarbuiten biedt Erfgoedinzicht.be de kans om te duiken in de geheimen van het Abdijmuseum.

Stap voor stap onthult het Abdijmuseum zijn verborgen schatten. Ontdek ze nu op erfgoedinzicht.be



Proef een stukje hemel: chocotastische monniken

Een heerlijke toevoeging aan onze museumshop: ambachtelijke pralines! Ontdek de perfecte mix van traditie en smaak, verpakt in een stukje geschiedenis.

Voor 5,95 euro krijg je een doosje van 6 pralines. Perfect als geschenk of om zelf van te genieten. Haast je naar de museumshop en proef wat de Koksijdse monniken nooit konden. Ontdek **alle K-shops** op visitkoksijde.be/k-shops

Weetje: de pralines werden gemaakt in samenwerking met patissier Stephan Destrooper uit Sint-Idesbald.



>> Eén van de jobstudenten fotografeert het aardewerk.



Nieuw: peuter- en kleuterparcours in het Abdijmuseum

Een museumbezoek is voor ouders met kindjes een hele uitdaging. Als mama en papa toch de moed bij elkaar rapen om te gaan, gaat dat vaak gepaard met de zin: "Neeee, niet aankomen!"

Herkenbaar? Dan hebben ze in het Abdijmuseum goed nieuws voor jou: een gloednieuw peuter- en kleuterparcours. Niet aankomen? Juist wel.

Speels en educatief

Peuters en kleuters mogen vrij spelen in speciaal voor hen ingerichte hoekjes. Plekjes die overgoten worden met een middeleeuwse saus zodat kinderen al spelend leren over ons verleden. Het museum zocht en vond leuke materialen die de *zaligheid zelve* zijn voor de jongste museumbezoekers. Zo wordt jouw bezoek een echte gezinsactiviteit.

Inbegrepen in je museumbezoek

Reserveer je museumtickets online via www.tenduinen.be



>> Kinderen leren spelend over ons middeleeuws verleden.

Zuid-Abdijmolen krijgt een boek voor 70e verjaardag

Op paasmaandag 19 april 1954 werd de Zuid-Abdijmolen feestelijk ingehuldigd. Sindsdien groeide de molen uit tot één van onze visitekaartjes.

251 jaar geschiedenis

De molen, oorspronkelijk opgericht in 1773 in Houtem, is een bijzondere driezoldermolen. Zijn locatie op een molenwal van de middeleeuwse Duinenabdij voegt extra historiek toe. Het boek duikt in deze rijke voorgeschiedenis en zet een paar historische fouten recht. Dankzij dagelijks onderhoud en regelmatig gebruik staat de Zuid-Abdijmolen nu bekend als één van de best onderhouden molens in Vlaanderen.

Bezoek de molen

Openingsuren: van 1 april tot en met 30 september (tijdens de openingsuren van het Abdijmuseum: tenduinen.be). Dit jaar markeert ook het afscheid van molenaar Patrick Geryl die na 35 jaar zijn molenpet aan de kapstok hangt. Zijn vertrek onderstreept het belang van het vastleggen van de geschiedenis en betekenis van de Zuid-Abdijmolen in een publicatie. De opvolger van Patrick? Kjell Bartholomeus.

?WIST JE DAT

Tijdens de 2 wereldoorlogen werden molens gebruikt als communicatiemiddel. Als de Duitsers oprukten, stonden de molenwieken in rouwstand (gericht naar de hemel) en dan wisten de mensen dat ze binnen moesten blijven.

Van Westmolen tot Zuid-Abdijmolen. Bewogen geschiedenis van de molen van Koksijde, 95 blz., J. Ameeuw en J. Van Acker. Te koop in de museumshop.



>> Le Jardin, 1971.

Paul Delvaux: 400 van zijn werken vind je in Koksijde

Het is 30 jaar geleden dat Paul Delvaux overleed en dat laten we niet ongemerkt passeren. Op een boogschuit van het Museum Paul Delvaux vind je Kunstencentrum Ten Bogaerde en daar krijgt de kunstenaar de hoofdrol in de expo 5+1. Ook het museumteam pakt dit jaar uit met de toptentoonstelling: 'Paul Delvaux, het lichaam en de achtergrond, een harmonieus samenspel' en neemt je mee naar het universum van de artiest.

"In zijn jonge jaren schilderde Delvaux wat hij zag terwijl hij wandelde, want hij had geen eigen atelier", legt Ingrid Tahon van het Delvauxmuseum uit.

"En die speciale decors komen duidelijk naar voren in zijn vroege werken. Iedereen kent de treinstations van in de tijd toen hij in Brussel woonde. Hij gebruikte de stad als openluchtatelier. De verschillende aspecten van de thema's decor en lichaam komen tijdens de expo aan bod in aparte museumzalen."

Toerisme

De Belgische kust trok Paul Delvaux aan. Na WO I kon hij eindelijk terug naar zee en dat merk je aan zijn werk. De industrialisering maakte indruk. "En natuurlijk neemt het opkomend toerisme een plaats in. Door de jaren heen ontwikkelt Delvaux een stijl die we kunnen omschrijven als het poëtisch realisme."

Sint-Idesbald

Baaltje ontbreekt natuurlijk niet in de taferelen met het strand, Hôtel des Dunes en het vissershuisje (1962). In die tijd was Paul Delvaux al een grote naam in kunstkringen.

De band tussen de kunstenaar en onze parochie aan zee gaat terug naar 1936 toen hij de vakantie doorbracht met George Gard.

Grootste verzameling

Er is uiteraard ook de vaste opstelling met ruim 1.000 m² vernieuwde ruimte: de grootste verzameling ter wereld van Paul Delvaux. Een privécollectie van meer dan 400 werken. Maak kennis met zijn schilderijen, aquarellen, tekeningen, schetsboeken en etsen.

In de bloemetjes

Spring mee op de trein met Paul Delvaux: vorig jaar stond Cabin Art al in het teken van de kunstenaar en dit jaar speelt hij een centrale rol in de expo in Ten Bogaerde. Het driejaarlijks bloemenevent Keket Koksijde zet Paul Delvaux extra in de bloemetjes: duik met hem mee in een schilderachtige bloemenwereld van 19 tot 23 september. Koop je ticket: www.visitkoksijde.be

Info en openingsuren **Museum Paul Delvaux:**
www.delvauxmuseum.be

Duotone Pro Center is primeur in de Benelux

Onze watersportclubs hebben de wind in de zeilen. Brandingssporten zijn populair en onze 4 clubs groeien. Hou je van actie? Je moest al weg zijn: kitesurfen, zeekajak of suppen, het kan allemaal. Onze redacteur trok zijn wetsuit aan en ging het water in. En nadien is er ook ruimte voor een frisse pint, want van al dat water krijgt een mens dorst.

De eerste stop is in Sint-Idesbald. In de KYC dromen ze ervan om een wereldkampioenschap te organiseren. Beachmaster Hugo Tillier kijkt uit naar het zomerseizoen. "Het wordt een topjaar voor iedereen die houdt van avontuur op water. Onze agenda staat vol met events en onze instructeurs staan klaar om beginners en ervaren sporters bij te staan." Hetzelfde geluid is te horen in het SYCOD: "We tellen ruim 1.200 leden en staan daarmee in de top 3 van grootste watersportclubs van België. Onze toekomstvisie is vooral gericht op de verdere uitbouw van onze jeugdwerking, zeker lokale jongeren", zegt sportief manager Kim Casteleyn.

Topwatersportbestemmingen

Surfschool.be heeft een nieuwe landingsplaats aan het IJstrandplein. En of zaakvoerders Sofie Dobbelaere en Dieter Roussel trots zijn. "We zijn in de wolken om ons na 24 seizoenen te settelen."

Ook in Windekind alleen maar positieve vibes, want daar is er sinds kort een Duotone Pro Center. Onze gemeente komt hierdoor op de internationale kaart terecht van topwaterbestemmingen. Een primeur in de Benelux.

Sven Fransen (manager Windekind): "Een Duotone Pro Center biedt hoogwaardige faciliteiten en diensten aan voor watersportliefhebbers. We spreken bijvoorbeeld over de verhuur van uitrusting, professionele instructeurs, lessen voor beginners en gevorderden, talloze evenementen en clinics. Het is ook een kwaliteitslabel. De komst van dit Center maakt surfsporten eenvoudiger en toegankelijker voor iedereen."

Waar vind je onze clubs?

- ➔ Koksijde Yachting Club, Dumontlaan 8 in Sint-Idesbald – www.kyc.be
- ➔ Surfschool.be, IJstrandplein 12 in Oostduinkerke (nieuwe locatie) – www.surfschool.be
- ➔ Sand Yacht Club Oostduinkerke, A. Devoslaan 50 in Oostduinkerke – www.sycod.be
- ➔ Surfclub Windekind, Zuidenwindhelling 1 in Oostduinkerke – www.surfclub-windekind.be



Strandbad Oostduinkerke: zwem met zeezicht

De Noordzee is soms te fris, maar gelukkig hebben we ons openluchtwembad. 5 banen van 25 meter én een waterbad voor kinderen. Plonsplezier voor iedereen. Meer weten? Check de prijzen, openingsuren en activiteiten op www.tij-dingen.be/tweederesidenten

Leef je uit op ons nieuw mountainbikeparcours en test de omnisportkooi

Met technische stroken en natuurlijke hindernissen is het traject een aanrader voor elke fietser. En dus ook voor jou. Het parcours ligt naast de hockeyvelden. Dankzij aangebrachte aarde zorgden we voor heuvels, het lagere gebied dient als buffer voor overstromingen. Het mountainbikeparcours vind je naast de hockeyvelden (sportpark Hazebeek) en loopt naadloos over in de Paul Herygersroute.

Sportstrand

Niet veel verder vind je een sportkooi waar je kan voetballen en basketten. Er is zelfs een officieel 3x3 basketbalveld met officiële belijning. Zorg voor je eigen bal of leen (gratis) een exemplaar in de sportdienst. Het volleybalnet hangt er niet altijd, maar kan je er ook aanvragen. Sinds kort is er een **nieuwe omnisportkooi in Koksijde-Dorp**, tegenover het speelplein bij het Zwem- en recreatiebad Hoge Blekker. Zoals elk jaar kan je je zomerbody showen op onze sportstranden in Koksijde (Jordaensstraat), Sint-Idesbald (nabij Lucionplein) en Oostduinkerke (naast het Astridplein).

Game, set en match: prominente rol voor Koksijde op tennis- en padelkalender

Het **internationaal padeltornooi (FIP RISE)** strijkt al voor de 3e keer neer in onze gemeente. De organisatie is voor het eerst volledig in handen van TC Koksijde. Het vrouwen- en mannenevent (10-14 juli) vindt eerst plaats op de velden van TCK. Na de kwalificaties ligt het zwaartepunt in het slotweekend. Kom hiervoor naar het centercourt, voor het gemeentehuis: een panoramische kooi vlakbij de zee zorgt voor een unieke padelervaring. Nog steeds het enige officieel padeltornooi aan onze kust.

Flanders Ladies Trophy & Koksijde Men's Trophy: 4 tot 18 augustus

Al meer dan 35 jaar komen tennisliefhebbers tijdens de zomer samen voor het gemeentehuis van Koksijde. Op het Theaterplein wordt een gravelbaan aangelegd voor 2 toptornooien: de 38e Flanders Ladies Trophy (25.000 dollar, 4 tot 11 augustus) en de 16e Koksijde Men's Trophy (25.000 dollar, 11 tot 18 augustus). Kwalificaties vinden plaats op de velden van TCK. Dankzij de upgrade naar 25.000 euro is het mannentoernooi het enige outdoor event in België van dat niveau. Meer info op fttkoksijde.be en Facebook.

Lees meer op www.tij-dingen.be/tweederesidenten

>> In Oostduinkerke-Dorp (Hazebeekstraat 6) kan je vrij sporten in onze kooien.



Koksijde Golf ter Hille breidt uit: “Extra swing richting duurzaamheid”

Binnenkort start de 2e fase van het golfproject: 9 extra holes doen de harten van alle golfers sneller slaan. Het jouwe ook waarschijnlijk. Dit plan doet sport en natuur perfect samensmelten.

Vooruitstrevend golfontwerp

Jeremy Pern ontwierp de golfbaan en die is uitdagend én afgestemd op de natuur. Zoals we dat van Koksijde Golf ter Hille gewoon zijn. Het 27 hectare grote terrein wordt gekenmerkt door noordelijke en zuidelijke secties, elk met een eigen karakter. Holes 1 tot 5 liggen in het noorden en holes 6 tot 9 in het zuiden. De hoofdtoegang van de baan ligt bij de S-bocht in de Hof ter Hillestraat, ter hoogte van de parking.

Watermanagement

Waterbeheer is belangrijk, zeker in klimaatonzekere tijden. Een ingenieus systeem buffert 30.000 m³ water. Om je een idee te geven: dat is 30 miljoen liter of ongeveer de inhoud van 12 olympische zwembaden. Daardoor blijft de baan niet alleen tijdens droge periodes bespeelbaar, maar biedt het ook een thuis voor lokale flora en fauna.

Duurzame ontwikkeling

De aanleg van wetlands, de introductie van waterbesparende grassoorten en de mogelijkheid om zonnepanelen te plaatsen langs de baan, zijn een paar voorbeelden van hoe Koksijde Golf ter Hille het milieu op de 1e plaats zet.

Timing

De goedkeuring van het ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) en de omgevingsvergunningsaanvraag (OVA) zijn voorzien voor juli. Tegen het einde van dit jaar zou de vergunning dan op de ontwerptafel moeten liggen. Deze uitbreiding zet Koksijde op de kaart als een must-visit voor golfers en natuurliefhebbers.

Golf en geniet van de natuur

Heb je geen balgevoel? Geen nood: je bent ook welkom om van het decor, tussen kust en polder, te genieten op het zonneterras.

Info: www.koksijdegolfterhille.be



uit met je familie of groep

“In groep beleef je meer: je betaalt minder, je leert sneller en je lacht luider”

Activiteiten of uitstappen alleen of met je gezin zijn leuk. Uitstappen in groep bieden nog net iets meer. Koksijde heeft een uitgebreid aanbod op maat voor wie met vrienden of de hele familie een leuke activiteit wil beleven. Denk aan een safari met de fiets, proeven van bier tussen de ruïnes, de woeste golven trotseren of 100 jaar terugkeren in Koksijdetijd.



>> Onze groepsactiviteiten zorgen voor onvergetelijke herinneringen. Boek vandaag nog en voeg een hoofdstuk toe aan je familieverhaal.

Duinenhuis

Uitwaaien aan zee of de typische geur van onze duinen opsnuiven? Ga met je fiets op ontdekkingsstocht door onze natuurgebieden. Wil je nog verder reizen? Bekijk dan de sterren en planeten van dichtbij op het dakterras – met de sterrenkijker. In het Duinenhuis wachten 4 groepsactiviteiten op jou. Meer weten? Bezoek duinenhuiskoksijde.be en plan je bezoek.

Abdijmuseum Ten Duinen

Boek een rondleiding en keer met je groep terug naar het jaar 1138. 5 gespecialiseerde gidsen nemen je mee naar hun plek in de geschiedenis. Onze tip? De rondleiding met bierdegustatie: je proeft letterlijk en figuurlijk van het verleden.

Wist je dat de Duinenabdij in de 16e eeuw een *brouwerie* had?

Pieter Pourbus schilderde het brouwerijgebouw op zijn grondplan van de Duinenabdij. Meer weten? Op tenduin.be vind je jouw tijdreis.

NAVIGO Visserijmuseum

Hoe overleef je een storm zonder zeeziek te worden? Waren vissers echt zo bijgelovig? Vliegt een rog door het water? Met of zonder gids, je kiest zelf hoe je door jouw groepsbezoek navigeert.

Vanaf 7 september is het museum terug open. Potvis Valentijn ontvangt je met open... *eah...* vinnen.

Meer weten? Surf naar navigomuseum.be en boek je groepsbezoek.

Erfgoed

Surf naar koksijde.be/rondleidingen



Stappen of trappen? Er ligt een paradijs aan je voeten

Wandelen en fietsen in Koksijde, de gedachte alleen al roept beelden op van uitgestrekte duinen, verfrissende zeelucht en prachtige vergezichten. Geef toe... we weten allemaal dat bewegen goed is voor onze gezondheid. Het is belangrijk om af en toe te vertragen en te genieten. Met de fiets of te voet.

Wai uit op wandelpaden

Wandelen is zo oud als de mensheid. Het is bovendien de meest eenvoudige manier om je te verplaatsen. En... het kost je niet meer dan een paar stevige wandelschoenen. Je verbruikt geen brandstof en laat alleen voetstappen achter. Zeg gerust dat het een ecologische vorm van toerisme is.

Met meer dan 700 hectare beschermd natuurgebied is Koksijde een absolute topbestemming voor natuurliefhebbers en avonturiers. Ideaal om tijdens de 4 seizoenen uit te waaien. Ga virtueel op ontdekking in onze natuur op de online editie van dit magazine.

Koning fiets

Fietsen is niet alleen goed voor het milieu, maar ook voor jezelf. Met ons uitgestrekt netwerk van fietspaden is de keuze snel gemaakt. Je legt meer kilometers af dan te voet en kan gemakkelijk de hele streek verkennen in 1 dag.

Bonus: je krijgt de kans om de schoonheid van het landschap echt te waarderen. Waardevolle fietsroutes op visitkoksijde.be

Doorpanne verrast

Breng een bezoek aan het Bezoekerscentrum Doorpanne. Dit centrum is het ideale vertrekpunt voor fiets- en wandeltochten door de regio, iedereen kent het schelpenpadje toch? Ontdek de permanente tentoonstelling over waterwinning in de duinen of geniet van het adembenemende uitzicht vanaf het uitkijkpunt.

Ga mee op ontdekkingstocht

Voor het 5e jaar op rij kan je raadsels oplossen die je tijdens jouw speurtocht tegenkomt. Met een stevige wandeling van 6 km in de benen, kom je zonder twijfel op heel wat interessante en verrassende plekjes. Je deelnameformulier kost 4 euro en haal je af in de toerismekantoren.

Herygersroute

Paul Herygers staat synoniem met fietsen, maar deze route is ook geschikt voor wandelaars. Ontdek deze lusvormige route van 15,1 km. Het wordt over het algemeen ervaren als een gemakkelijke route en duurt iets meer dan 3 uur om te voltooien. Dit is een erg populair gebied voor hikers en trailrunners, je komt dus andere mensen tegen tijdens je verkenningstocht.



“Is er leven buiten onze planeet? Ja, daar ben ik zeker van”

Het begon met een verre droom. En het eindigde met een sterrenkijker die miljarden kilometers ver kijkt. Onze gemeente was de eerste kustgemeente met een eigen sterrenwacht. 10 jaar lang al turen we naar de sterren vanop het mooiste dakterras in Koksijde. Het Duinenhuis is eigendom van de gemeente en één van onze paradedpaardjes. Tij-dingen maakte een ruimtereis met Emmanuel Fabel, bezieler van De Sterrenjutters.

Tij-dingen: Wat vond je zelf de meest bijzondere gebeurtenis van het voorbije decennium?

Emmanuel Fabel: "Moeilijk te zeggen, er waren zoveel mooie momenten. Ik herinner me nog de komeet Neowise die in 2020 langs de hemel scheerde. Die was zichtbaar met het blote oog, boven de zee. Jammer genoeg was het toen net coronatijd en mochten we geen bezoekers ontvangen. We zijn toen wel met 3 sterrenjutters binnengeslopen om 3 uur 's nachts om foto's te nemen. De zonsverduistering op 25 oktober 2022 was ook speciaal. We genoten toen met 50 mensen op het dakterras van het spektakel."

T-d: De Sterrenjutters: een bijzondere naam. Zit er een verhaal achter?

Emmanuel: "In december 2013 werd de sterrenwacht gebouwd en we zochten toen een naam. Er werd een wedstrijd uitgeschreven om een naam te vinden voor de sterrenwacht. De Sterrenjutter kwam uit de bus. Tegelijk werd er een lokale afdeling van de Vereniging voor sterrenkunde opgericht. Om verwarring te vermijden, gaven we de naam Sterrenjutters aan onze vereniging. Het is ook een mooie analogie: strandjutters kijken naar beneden en sterrenjutters naar boven."

"Als je alle zandkorrels in alle woestijnen optelt, heb je nog maar een fractie van het aantal sterren."

T-d: Heb je een favoriete ster of planeet?

Emmanuel: "Saturnus. Dat is voor mij de mooiste, met de ringen die rond de planeet cirkelen. De mooiste ster is Albireo, dat is een dubbelster in sterrenbeeld Zwaan. Een fysieke dubbelster ook, want de 2 sterren draaien rond elkaar, ze hebben elk een andere kleur: wit en blauw. Albireo laten we altijd zien aan onze bezoekers."

T-d: Leven op andere planeten: feit of fabel?

Emmanuel: "We zijn niet alleen. Er zijn 5.395 exoplaneten en elke dag komen er nog bij. Dat zijn meestal hete jupiters, grote planeten dus, de zoektocht naar aardachtige planeten is heel wat moeilijker. Is er leven buiten onze planeet? Ja, daar ben ik zeker van. Mensen zoals wij? Nee. De voorwaarden zijn zo verschillend dat zoiets onmogelijk is. Wat is leven? Een vierkante doos die in de lucht zweeft, kan ook leven zijn."

T-d: Heb je nog een droom?

Emmanuel: "Een planetarium op de bovenste verdieping van het Duinenhuis. Als het slecht weer is of bewolkt, kunnen wij nu geen bezoekers ontvangen, want dan is er niks te zien. Dat is ook de reden waarom zo weinig klasgroepen langskomen. Een opblaasbaar planetarium zou dat verhelpen. Daarnaast droom ik van een lokaal voor alles wat met sterrenkunde te maken heeft."

Lees het volledig interview op www.tij-dingen.be/tweederesidenten

De Sterrenjutters is een lokale afdeling van de vereniging voor sterrenkunde. Het doel? Astronomie, ruimtevaart en aanverwante wetenschappen toegankelijk maken. Meer informatie: facebook.com/desternenjutters

Elke maand minstens één activiteit

2024 is een feestjaar voor De Sterrenjutters en dat vieren ze met een mooi activiteiten aanbod. Alle activiteiten in het kader van hun 10-jarig bestaan vind je op www.duinenhuiskoksijde.be. Ook op hun eigen website vind je boeiende voordrachten. 2 vrijdagen per maand is de sterrenwacht open.

Soirée aan zee

Tijdens de Soirées geniet je vanaf 20 uur van schitterende zonsondergangen op het dakterras van het Duinenhuis. Vanaf 22 uur kijk je door de telescoop om sterrenbeelden te spotten: jouw blik op de ruimte. Wanneer? 2, 4, 9, 16, 18, 25 juli en 1, 8, 20, 22, 27, 29 augustus.



>> Dit boshuis wordt een natuureducatief centrum.

Hannecartbos officieel in beheer door onze gemeente

Koksijde neemt het Hannecartbos in erfpacht. 20 hectare van het domein (totaal: 48 hectare) wordt door onze gemeente beheerd. Dat is opmerkelijk omdat zo'n taak vaak rust op de schouders van organisaties zoals Natuurpunt of het Agentschap Natuur en Bos (ANB). Doel? Het reservaat openstellen voor het publiek.

Boshuis en pad

Het boshuis wordt ingericht als een natuureducatief centrum over het domein en duinencomplex Ter Yde. Vergelijkbaar met het Duinenhuis. Het pad dat erlangs loopt, zal eerder toegankelijk zijn. En ook fietsers rijden in de toekomst door het Hannecartbos.

Waterloop-zonder-naam

De grootste duinbeek van Vlaanderen doorkruist het gebied. De Waterloop-zonder-naam ontvangt zoet kalkrijk grondwater uit de omringende duinen (Ter Yde en Oostvoorduinen) en voert het water af vanuit het Hannecartbos (en via de Lenspolder) naar de IJzergeul om uit te monden bij het Kattesas.

“Milieupunten zijn slim, goedkoop en milieuvriendelijk”

Help mee voorkomen dat huisvuilzakken worden opengepikt. Hoe? Bied je afval aan in containers: via rolcontainers thuis of door jouw afval te brengen naar een inzamelpunt met containers. Een Milieupunt dus.

Afvalbeheer in toeristische zones

In Koksijde is een milieuvriendelijke revolutie bezig. De 15 inzamelpunten bieden een slimme oplossing voor het beheren van selectief afval, speciaal ontworpen voor kleine hoeveelheden gesorteerd afval.

Gebruiksgemak en betaalbaarheid eerst

Deze Milieupunten maken je leven eenvoudiger. Je kunt hier niet alleen je restafval kwijt, maar ook gratis glas, pmd, papier en karton. Uniek aan deze punten? De kleine invulopeningen voor gratis afval, groot genoeg voor dagelijkse behoeften en klein genoeg om misbruik tegen te gaan. En er is nog meer goed nieuws: restafval aanbieden via deze containers, is voordeliger dan afvalzakken.

Samen tegen zwerfvuil

Gooi je afval in de juiste container en laat het niet achter: dat is sluikestorten en wordt beboet met een GAS-sanctie. En die kan oplopen tot 350 euro. Is er een defect? Ga dan naar een ander Milieupunt. Tip: sorteer correct, want wie slim en juist sorteert, verkleint de afvalberg en... betaalt minder.

Wil je meer informatie? Bezoek www.koksijde.be/milieupunten. Samen werken we aan een propere en duurzame gemeente.



Hou je hond aan het lijntje... letterlijk

In onze gemeente is er altijd ruimte voor trouwe viervoeters. Hier zijn alle tips en regels die je als hondenliefhebber moet kennen. Woef.

Laat geen spoor achter

Hondenpoep ruim je op. Altijd en overal. Op de stoep, op het strand of in het gras. Zorg er daarom voor dat je een hondenpoepzakje bij je hebt. In Koksijde hebben we een netwerk van hondenpoepbuizen naast de traditionele vuilnisbakken. Zo raak je binnen een straal van 300 meter je zakje gemakkelijk kwijt.

Honden aan de leiband

Zelfs op het strand en in natuurgebieden hou je je hond aan het lijntje. Belangrijk voor de veiligheid van andere wandelaars en nodig om kwetsbare natuur te beschermen. Daarnaast is het handig omdat je de behoeften van je hond gemakkelijker ziet liggen.

Hondenspeelzones

Op die plekken mag je jouw leiband in je achterzak steken. Deze zones liggen in sportpark Hazebeek en bij het Abdijmuseum (toegang via Gladiolenlaan of Jaak Van Buggenhoutlaan). Hier kan je hond ravotten en spelen.

Op het strand en in de duinen

Je mag je hond meenemen naar het strand, maar er zijn beperkingen van 1 juni tot 15 september. In die periode zijn honden tussen 10.30 en 18.30 uur alleen toegestaan in 3 hondenzones. Buiten die uren mag je hond overal op het strand lopen (aan de lijn). De hondenzones? Die vind je op de online versie van dit magazine.

Kies voor streekeigen planten, verwijder exoten

Er is heel wat over te zeggen, maar eigenlijk komt het hier op neer: biodiversiteit gaat over lokaal en dus over inheems. Soorten van elders zijn vaak mooi, maar ze behoren niet tot onze natuur en soms vormen ze zelfs echte problemen (in dat geval zijn het invasieve exoten). Niet alleen voor de natuur, maar ook voor mens en economie.

Daarom tuinier je best met inheemse soorten.

Verwijder ook de uitheemse soorten (en zeker die invasieve exoten). Dat is niet altijd zo eenvoudig en soms tijdrovend. Waarom kies je best voor lokale soorten?

- Milieuvriendelijk: inheemse planten hebben minder onderhoud nodig omdat ze goed aangepast zijn aan de bodem en weersomstandigheden. Voordelen? Minder water geven, bemesten en beschermen tegen ziekten of plagen.

- Streekeigen planten zorgen het hele jaar voor een gevarieerd kleurenpalet waardoor je tuin aantrekkelijk blijft.
- Planten van hier passen goed bij natuurlijke tuinontwikkeling. Ze helpen om een evenwichtige en duurzame tuinomgeving te creëren voor onze ecosystemen. Een nuttige bron van informatie vind je op www.tij-dingen.be/tweederesidenten





Tij-dingen traduit pour vous

Lisez la version en ligne: www.tij-dingen.be/fr24
Que faire à Koksijde? Visitez www.visitkoksijde.be/fr

Tij-dingen für Sie übersetzt

Lesen Sie mehr online: www.tij-dingen.be/de24
Was zu tun in Koksijde? Besuchen Sie www.visitkoksijde.be/de



FR Koksijde Golf ter Hille s'étend: "du swing extra vers la durabilité"

La 2ème phase du projet du golf va bientôt débuter: 9 trous supplémentaires font battre le cœur à tous les golfeurs. Le vôtre aussi, probablement. Ce projet allie parfaitement le sport et la nature.

Conception du golf progressiste

Jeremy Pern a conçu le parcours de golf. Il est défiant et adapté à la nature, comme nous sommes habitués à 'Koksijde Golf ter Hille'. Le terrain de 27 hectares se caractérise par des sections nord et sud, chacune avec son propre caractère. Les trous 1 à 5 sont situés au nord et les trous 6 à 9 au sud. L'entrée principale du parcours se trouve près du virage-S dans la rue Hof ter Hille, à hauteur du parking.

Faites du golf et profitez de la nature

Saviez-vous qu'en tant que résident secondaire, vous bénéficiez d'une réduction de 15 % à l'achat d'un abonnement? Vous n'avez pas le sens de la balle? Pas de souci: vous êtes également les bienvenus pour profiter du décor, entre côte et polder, sur la terrasse ensoleillée. Toutes les infos: www.koksijdegolfterhille.be

DE Koksijde Golf ter Hille wird erweitert: „Ein zusätzlicher Schub in Richtung Nachhaltigkeit“

In Kürze startet Phase 2 des Golfprojekts. Neun zusätzliche Löcher lassen die Herzen aller Golfspieler höher schlagen. Ihres wahrscheinlich auch. Mit diesem Plan lassen sich Sport und Natur perfekt miteinander verschmelzen.

Richtungsweisender Golfentwurf

Jeremy Pern hat diese Golfbahn entworfen, die eine Herausforderung darstellt und gut auf die Natur abgestimmt ist. So wie wir das auch von Koksijde Golf ter Hille gewöhnt sind. Das 27 Hektar große Gelände ist durch nördliche und südliche Bereiche gekennzeichnet, die sich jeweils durch einen eigenen Charakter auszeichnen. Die Löcher 1 bis 5 liegen im Norden, die Löcher 6 bis 9 im Süden. Der Hauptzutritt zur Bahn liegt an der S-Kurve der Hof ter Hillestraat auf Höhe des Parkplatzes.

Golf und Naturgenuss

Wussten Sie, dass Sie als Einwohner mit Zweitwohnsitz beim Erwerb eines Abonnements 15 Prozent Rabatt bekommen? Alle Infos unter www.koksijdegolfterhille.be





- >> Même après 100 ans, La Péniche semble sortir directement de cette carte postale.
- >> Sogar nach fast 100 Jahren sieht La Péniche noch immer so aus wie auf der Postkarte.

FR Des jumeaux le long de la route Royale: La Péniche et Le Normandie

Le Normandie et La Péniche, séparées par quelques centaines de mètres de dunes, forment un duo inséparable depuis 1936. La Péniche est la plus ancienne des 2. Péniche signifie bateau de navigation intérieure, ce qui explique aussi la forme du bâtiment. Le bâtiment est né d'une idée du peintre artistique Robert Buyle, qui a financé le projet avec son beau-frère, Fernand Simon.

"À l'époque, la célèbre famille Van den Bergh voulait ici créer un établissement horeca", explique la propriétaire actuelle, Ann Mestdagh. Elle gère La Péniche depuis 2010. "Malheureusement, la famille ne disposait pas des fonds nécessaires et frappa à la porte du peintre Robert Buyle et de son beau-frère Fernand Simon. Ce dernier gérait un bistrot à Paris."

L'idée derrière le concept s'avérait être un succès, car en un rien de temps, les touristes français trouvaient la voie. "Ils possédaient beaucoup de villas dans les dunes à Oostduinkerke, les autres appartenaient à de riches Bruxellois et Wallons." 2 ans après le démarrage, les financiers notaient que l'établissement marchait bien et ils voulaient éliminer la famille Van den Bergh pour reprendre l'exploitation.

Rivalité

Le Normandie, littéralement à un jet de pierre, fut construit en réaction à une tournure commerciale à La Péniche. Nommé d'après un célèbre navire français, il fut ouvert en 1936 par Jean Van den Bergh, l'exploitant initial de La Péniche. Ce pas marquait le début d'une rivalité de plusieurs années entre les 2 établissements.

Futur prometteur

Le Normandie et La Péniche, une fois des rivaux, sont aujourd'hui alliés. Ils se complètent et offrent un package complet aux visiteurs d'Oostduinkerke. L'avenir s'annonce prometteur pour ces bâtiments emblématiques, témoins d'un riche passé.

DE Zwillinge entlang der Koninklijke Baan: La Péniche und De Normandie

Die Gebäude De Normandie und La Péniche, getrennt durch einige hundert Meter Dünen, sind seit 1936 ein unzertrennliches Duo. La Péniche, das Ältere, hat die Form eines Binnenschiffs und wurde vom Kunstmaler Robert Buyle und seinem Schwager Fernand Simon finanziert. Ursprünglich wollte die Familie Van den Bergh hier ein Gastronomieunternehmen gründen, aber sie hatte nicht genügend Mittel. Buyle und Simon übernahmen das Projekt und betrieben es erfolgreich.

De Normandie, nur einen Steinwurf entfernt, wurde als Reaktion auf die Entwicklungen bei La Péniche gebaut. Es wurde 1936 von Jean Van den Bergh, dem ursprünglichen Betreiber von La Péniche, eröffnet und markierte den Beginn einer jahrelangen Rivalität zwischen den beiden Etablissements. Lesen Sie die ganze Geschichte unter www.tij-dingen.be/de24

FR “Nous ne voulions pas un musée zoologique traditionnel, mais une galerie avec des œuvres d’art”

“Je n’ai pas tout ce que j’aime, mais j’aime tout ce que j’ai.” Cette phrase est affichée au musée d’histoire naturelle MuseOs et résume parfaitement le regard de Luc Tyteca et Leentje Vandenhoudt sur leur musée. MuseOs est l’œuvre de toute une vie de ces biologistes passionnés. Vous y trouverez 1 200 crânes, 30 squelettes et une infinité d’histoires. Tij-dingen est allé à la chasse au crâne et a ramené un tas de réponses en guise de trophée.

Tij-dingen: Une question qu’on vous a sans doute souvent posée: comment tout cela a-t-il débuté?

Luc Tyteca: “En effet, c’est l’une des questions les plus souvent posées. *(sourit)* Cela a commencé pendant nos études, Leentje et moi étions en train d’étudier tous les deux la biologie à Louvain. À l’occasion d’un stage, le professeur Quaghebeur nous a demandé d’analyser le crâne d’un chien. Nous avons toujours ce crâne, il est dans un placard parmi beaucoup d’autres crânes de races de chien. Pour le cours d’anatomie comparée’ aussi, nous devions apporter des crânes à l’examen sur lesquels le prof posait des questions. Ainsi est née la passion.”

T-d: Vous avez tout construit vous-même?

Luc: “En effet. Tout a été financé avec nos propres fonds. J’ai en fait combiné 2 métiers toute ma vie: boulanger et biologiste. Sans mes études de biologie, je n’aurais jamais collectionné de crânes, et sans la boulangerie (boulangerie Tyteca à Koksijde-Dorp, nldr), nous n’aurions probablement jamais eu les moyens pour développer MuseOs. Les deux étaient nécessaires à la réalisation du projet.”

T-d: Vous assemblez des squelettes vous-même?

Luc: “Le 1er squelette que j’ai assemblé était celui d’un éléphant, c’était par essais et erreurs. J’ai appris à assembler des squelettes de manière autodidacte. Le second squelette était celui d’un rhinocéros, ça allait déjà mieux. Combien de temps ça me prend? Difficile à dire, chaque squelette est différent et représente un nouveau défi. Vous devez coller les os ensemble et - de préférence de la manière la moins visible - appliquer des renforts en métal. Il faut beaucoup de patience.”

Leentje: “Luc nettoie lui-même les os. Macérer, blanchir, dégraisser, désinfecter: tout cela fait partie du processus. Pendant la macération, la chair du squelette est trempée par les enzymes. Biotex, un détergent puissant, est idéal pour l’opération. Le dégraissage est plus difficile, mais très important.”

T-d: Il y a beaucoup de crânes ou de squelettes particuliers?

Luc: “Cela dépend de ce que vous entendez par particulier, bien sûr. Oscar se trouve ici, c’est le phoque gris qui venait régulièrement prendre un bain de soleil sur la plage de Coxyde. Je l’avais initialement préparé pour le musée NAVIGO, mais les plans ont changé et maintenant Sea Life de Blankenberge est intéressé. Dans tous les cas, tout ce qui se trouve sur la plage est la propriété des autorités, qui décident ensuite de ce qu’il faut en faire. J’aime aussi le squelette d’un singe-capucin tenant une noix, ou le puma qui se faufile.”

Leentje: “La salamandre géante est très spéciale. Nous l’avons fait reconstruire aux Pays-Bas par le champion du monde de ce type de travaux de reconstruction et le squelette de la loutre de mer est magnifique, on en voit rarement dans les collections.”

MuseOs est ouvert les lundis, mercredis et jeudis pendant les vacances, également le samedi matin et le dimanche après-midi. En dehors des périodes de vacances, vous pouvez visiter MuseOs sur rendez-vous: info@museos.be ou www.museos.be



DE "Wir wollten kein traditionelles zoologisches Museum, sondern eine Galerie mit Kunstwerken"

"Ich habe vielleicht nicht alles, was ich mir wünsche, aber ich liebe alles, was ich habe." Dieser Ausspruch hängt im naturhistorischen Museum MuseOs und drückt perfekt aus, wie Luc Tyteca und Leentje Vandenhoudt auf ihr Museum blicken. MuseOs ist das Lebenswerk dieser beiden leidenschaftlichen Biologen. Es finden sich dort 1.200 Schädel, 30 Skelette und unendlich viele Geschichten.



Tij-dingen: Eine Frage, die euch zweifellos schon oft gestellt wurde: Wie hat das alles angefangen?

Luc Tyteca: "Das ist in der Tat eine der am häufigsten gestellten Fragen. *(lächelt)* Es hat bereits während unserer Studienzeit angefangen, Leentje und ich haben beide Biologie in Leuven studiert. Im Rahmen eines Praktikums mussten wir im Auftrag Professor Quaghebeurs den Schädel eines Hundes analysieren. Den Schädel haben wir noch heute, er liegt in einem Schrank voller weiterer Schädel verschiedener Hunderassen. Auch für das Fach ‚vergleichende Anatomie‘ mussten wir Schädel zum Examen mitbringen, über die wir dann Fragen zu beantworten hatten. So ist diese Leidenschaft entstanden."

T-d: Stellt ihr selbst Skelette zusammen?

Luc: "Mein erstes selbstgebautes Skelett war ein Elefant. Das ging mehr schlecht als recht. Das Zusammenstellen von Skeletten habe ich mir nämlich im Selbststudium angeeignet. Das zweite Skelett, ein Nashorn, ging schon ein Stück flotter. Wie lange ich dafür brauche? Schwer zu sagen, jedes Skelett ist anders und wieder eine neue Herausforderung. Man muss die Knochen aneinander leimen und – am besten so unsichtbar wie möglich – Verstärkungen aus Metall anbringen. Hierfür bedarf es viel Geduld."

Leentje: "Luc reinigt die Knochen selbst. Mazerieren, bleichen, entfetten, desinfizieren: Das gehört alles dazu. Beim Mazerationsprozess wird das Fleisch des Skeletts von Enzymen aufgeweicht. Biotex, ein starkes Waschmittel, eignet sich dafür sehr gut. Das Entfetten ist am mühseligsten, aber es ist auch äußerst wichtig."

T-d: Gibt es hier eine Menge besonderer Schädel oder Skelette?

Luc: "Das hängt natürlich davon ab, was man als besonders empfindet. Oscar liegt hier, der graue Seehund, der immer an den Strand von Koksijde kam, um sich zu sonnen. Ursprünglich habe ich ihn für das NAVIGO-Museum präpariert, die Pläne haben sich jedoch geändert und nun interessiert sich das Sea Life in Blankenberge. Alles, was am Strand gefunden wird, ist sowieso Eigentum des Staates, der dann entscheidet, was damit passiert. Das Skelett eines Totenkopffaffen, der eine Nuss festhält, finde ich schon schön. Oder auch den schleichenden Puma."

MuseOs ist während der Ferien montags, mittwochs und donnerstags geöffnet. Und zusätzlich auch noch am Samstagvormittag und Sonntagnachmittag. Außerhalb der Ferienzeit können Sie MuseOs nach Terminvereinbarung besuchen: info@museos.be oder www.museos.be

FR Un cachalot vit ici: le Musée de la pêche NAVIGO bientôt achevé

Le cachalot Valentin a déjà un regard sur la Salle du Cachalot et attend votre visite. À partir du 7 septembre, on en sera arrivé: vous pourrez admirer le squelette dans son intégralité. Valentin est la plus grande pièce du puzzle, mais certainement pas la seule. Une nouvelle aile musée, un nouveau visage et une nouvelle entrée: jamais 2 sans 3, disait le marin.

La mer commence ici

La nouvelle aile permet de vous imprégner immédiatement de la bonne atmosphère: fraîche, excitante et une touche de mer du Nord. Commencez par la réception, le pivot du musée, où vous achetez votre billet et explorez la boutique du musée. Un escalier mène au premier étage, où vous vous trouvez face à face avec le squelette du cachalot Valentin. Un moment fort pour petits et grands.

Expérimentez l'histoire de la Mer du Nord au musée de la pêche NAVIGO rénové. Réservez votre visite dès à présent: www.navigomuseum.be

Rejoignez-nous les vendredis pour les soirées folkloriques de pêche

Cet été, la place du musée sera à nouveau la plus accueillante de Koksijde. Venez en famille et profitez de l'ambiance, de la musique et des savoureux snacks au poisson. Quand? Les 12, 19 et 26 juillet et les 2, 9, 16 et 23 août de 18 h à 22 h.

Ouverture du Musée le 7 septembre

Notez-le dans votre agenda dès à présent et encerclez 2 mots: **grande fête**. Le programme comprend des activités dans et autour du musée et vous jetez également un regard dans les coulisses. L'attente a été longue, mais bientôt le musée sera finalement à nouveau ouvert.

DE Hier wohnt ein Pottwal: NAVIGO Fischereimuseum fast fertig

Der Pottwal Valentijn überblickt bereits den Pottwalsaal und freut sich gleichzeitig schon auf Ihren Besuch. Ab dem 7. September ist es dann soweit, dann können Sie sein Skelett von oben bis unten bewundern. Valentijn ist das größte Puzzlestück, aber beileibe nicht das Einzige. Ein neuer Museumsflügel, ein neues Erscheinungsbild und ein neuer Eingang. Aller guten Dinge sind drei, vor allem in einem Fischereimuseum.

Lernen Sie die Geschichte der Nordsee im umgebauten NAVIGO Fischereimuseum kennen. Buchen Sie Ihren Besuch unter www.navigomuseum.be

Eröffnung am 7. September

Tragen Sie bereits jetzt die folgenden beiden Worte groß in Ihren Terminkalender ein: **großes Fest**. Es stehen Aktivitäten rund um das Museum auf der Tagesordnung und auch ein Blick hinter die Kulissen ist im Programm vorgesehen. Wir mussten alle lange darauf warten, aber in Kürze öffnet das Museum endlich wieder seine Tore.





FR Beaufort24: admirez les œuvres d'art de Johan Creten et Jorge Macchi

La 8e édition de Beaufort a démarré et perpétue sa formule à succès: des artistes de renommée internationale exposent des œuvres d'art que vous ne voyez nulle part ailleurs

THE HERRING de Johan Creten

(**plage de Saint-André, fin de l'avenue G. Scott**)

Avec cette œuvre, l'artiste revient à ses racines (la Flandre).

The Herring joue avec la double signification de la mer et la mère. La mer et la vie sont intimement liées. Pendant la Seconde Guerre mondiale, les habitants de cette région ont survécu grâce à une pêche miraculeuse du hareng (1942-1943).

All the words in the world de Jorge Macchi

(**Digue de mer, à la hauteur de la rue E. Vanlangenhove**)

Macchi a fabriqué un clavier grand format avec du ciment, gravier, sable et la pierre concassée. Le clavier est reconnaissable, mais les touches ont été éliminées et placées dans un contexte local. Trop vague? Regardez l'œuvre et vous comprendrez immédiatement.

Découvrez plus sur la curatrice et les deux artistes sur

www.tij-dingen.be/fr24

Le cachalot Valentin envahit les cabines de plage à Saint-Idesbald

Jusqu'au 15 septembre, Cabin Art amène plus de couleurs dans notre commune. Le concept? Des artistes réalisent une œuvre sur l'une des cabines de plage.

DE Beaufort24: bewundern Sie die Kunstwerke von Johan Creten und Jorge Macchi

International bekannte Künstler zeigen ihre Kunst, die nirgendwo anders zu sehen ist.

THE HERRING von Johan Creten

(**Strand Sint-André, am Ende der G. Scottlaan**)

Während des Zweiten Weltkriegs konnten die Menschen dank einer wundersamen Fangmenge an Heringen (1942-1943) überleben.

All the words in the world von Jorge Macchi

(**Seedeich, auf Höhe der E. Vanlangenhovestraat**)

Zusammen mit den Schülerinnen und Schülern im 5. und 6. Jahr der Bauakademie an der Schule für Wissenschaft und Technik (VTI Brügge) erstellte Macchi eine vergrößerte Tastatur aus Zement, Kies, Sand und Schotter.

Mehr Info über die Kuratorin und die beiden Künstler unter

www.tij-dingen.be/de24

Pottwal Valentijn überspült Strandkabinen in Sint-Idesbald

Cabin Art sorgt bis einschließlich 15. September für zusätzliche Farbe in unserer Gemeinde. Das Konzept? Künstler präsentieren ihr Werk auf einer der Strandkabinen.

FR Une tradition vivante: pourquoi cette année encore, il ne faut pas manquer la Fête de la crevette

Le dernier week-end de juin approche et à ce moment-là les crevettes de Oostduinkerke se déplacent sur le bout de leurs orteils. La Fête de la Crevette est une tradition qui remonte à 1950, un spectacle à ne pas manquer qui incarne l'esprit de la côte belge. Un hommage aux générations de pêcheurs aux crevettes dont la vie était intimement liée à la mer.

Séculaire

La pêche aux crevettes existe depuis plus de 500 ans. La pêche aux crevettes à pied et à dos de cheval constituait autrefois une importante source de revenus. Cette tradition séculaire était répandue le long des côtes belges, du nord de la France, des Pays-Bas et du sud de l'Angleterre. Bien que la pêche aux crevettes disparaisse peu à peu, elle est toujours bien présente dans notre commune. Et de quelle manière!

À marée basse, on peut voir à l'œuvre les hommes en veste jaune et leurs chevaux de trait. Ils pêchent principalement pendant les mois de mars, avril, mai, septembre, octobre et novembre à la hauteur de 'Schipgatduinen' et 'Groenendijk'.

Pas seulement destinés aux touristes

Qui pense que la Fête de la crevette n'est qu'un événement destiné aux nouveaux venus: détrompez-vous. Chaque année, le programme est renouvelé avec de nouvelles activités, des expériences culinaires rafraîchissantes et de nouvelles façons d'interagir avec les traditions au cœur de ces fêtes exceptionnelles. Que vous participiez à la Fête de la crevette pour la première fois, ou que chaque année vous vous trouviez au premier rang, vous vivrez toujours une expérience nouvelle.

5 incontournables

- **Balade du cheval de pêche:** Explorez Oostduinkerke pendant une promenade à pied adaptée à tous. Choisissez l'itinéraire qui vous convient le mieux: 5 km, 8 km, 15 km, 22 km ou 28 km (départ au 'Witte Burg' - 29 juin à 7 h).
- Rencontrez la nouvelle **Miss Crevette** et ses dauphines (29 juin à 11h30) et chantez avec **Mariette Crevette** (29 juin à partir de 13h).
- **Concours de pêche aux crevettes:** attrapez l'argent vivant de la mer du Nord au moyen de filets à mailles. Les pêcheurs et chasseurs aux crevettes vous indiqueront le chemin (29 juin à 14 h).
- Les **pêcheurs de crevettes à cheval** partent pour le mer accompagnés de l'Harmonie Royale 'Vrienden van de Brandweer' d'Oostduinkerke (30 juin à 13h15).
- Le moment fort: **le Cortège de la crevette.** Un défilé de chars, de fanfares et de pêcheurs aux crevettes en habits traditionnels dans les rues d'Oostduinkerke (30 juin à 15h30).



Remarquable: le championnat belge du décorticage de crevettes

Cette compétition d'agilité commence à 9 heures du matin à l'avenue Biedenkopf. L'objectif? Décortiquer le plus de crevettes possible en 10 minutes. Croyez-moi, cela semble plus simple que ce n'est. Inscrivez-vous via www.visitkoksijde.be/bkgarnaalpellen

Voici comment s'y prendre.

Prenez la tête et la queue entre pouce et index, redressez la crevette jusqu'à ce que vous sentiez un petit clic, retirez doucement la queue, tenez la tête ferme et retirez de la tête *la petite chair*. Voilà.

Retrouvez le programme complet sur www.tij-dingen.be/fr24

DE Eine gelebte Tradition: Weshalb Sie die Krabbenfeste auch dieses Jahr nicht verpassen dürfen

Das letzte Wochenende im Juni kommt immer näher und dann schleichen die Krabben in Oostduinkerke leise auf Zehenspitzen. Und bei 10 Beinen kommen schon einige Zehenspitzen zusammen. Die Tradition der Krabbenfeste reicht bis in das Jahr 1950 zurück, ein Spektakel, das den Geist der belgischen Küste atmet und dass man daher keinesfalls verpassen sollte. Ein Ehrensalue für Generationen von Krabbenfischern, deren Leben mit dem Meer verbunden ist.

Jahrhundertealt

Das Krabbenfischen wird bereits seit über 500 Jahren praktiziert. Früher wurde es zu Fuß oder mit dem Pferd durchgeführt und war eine wichtige Einnahmequelle. Diese jahrhundertealte Tradition war an den Küsten Belgiens, Nordfrankreichs, der Niederlande und Südenglands weit verbreitet. Obwohl die Krabbenfischerei langsam ausstirbt, lebt sie in unserer Gemeinde weiter. Und wie!

5 Veranstaltungen unbedingt ansehen (oder mitmachen)

- ➔ **Pferdefischertour:** Erkunden Sie Oostduinkerke bei einer Wanderung, die jedermann absolvieren kann. Wählen Sie selbst die für Sie geeignete Strecke aus: 5 km, 8 km, 15 km, 22 km oder 28 km (Beginn bei der Witte Burg – 29. Juni um 7 Uhr).
- ➔ Treffen Sie die neue **Mieke Garnaal** mit ihren Ehrendamen (29. Juni um 11:30 Uhr) und singen Sie zusammen mit **Mariette Crevette** (29. Juni ab 13 Uhr).
- ➔ **Wettkampf Krabbenfischen:** Fangen Sie mittels Schöpfnetzen das sog. lebende Silber der Nordsee. Die Krabbenfischer und sog. ‚Kruier‘ zeigen Ihnen den Weg (29. Juni um 14 Uhr)
- ➔ Die **Krabbenfischer zu Pferd** ziehen in Begleitung der Königlichen Musikkapelle ‚Vrienden van de Brandweer‘ aus Oostduinkerke zum Meer (30. Juni um 13:15 Uhr).
- ➔ Der Höhepunkt: der **Krabbenumzug**. Ein Umzug aus Prunkwagen, Spielmannszügen und traditionell gekleideten Krabbenfischern durch die Straßen Oostduinkerkes (30. Juni um 15:30 Uhr).

Beachtlich: Belgische Meisterschaften im Krabben-Pulen

Dieser Geschicklichkeits-Wettkampf beginnt um 9 Uhr an der Biedenkopplaan. Mit welchem Ziel? Innerhalb von 10 Minuten so viele Krabben wie möglich zu pulen. Glauben Sie mir, es klingt einfacher als es ist. Mitmachen? Melden Sie sich an unter www.visitkoksijde.be/bkgarnaalpellen



Sehen Sie sich das komplette Programm an unter www.tij-dingen.be/de24

FR 'Hannecartbos' officiellement géré par notre commune

Koksijde prend en emphytéose les bois 'Hannecartbos'. 20 hectares du domaine (48 hectares au total) sont désormais gérés par notre commune. C'est exceptionnel, car une telle tâche repose souvent sur les épaules d'organisations telles que 'Natuurpunt' ou l'Agence de la Nature et des Forêts (ANB). L'objectif est de permettre l'accès de la réserve au public.

Maison forestière et sentier

La maison forestière sera convertie en un centre d'éducation à la nature du domaine et le complexe de dunes 'Ter Yde', un peu comme la Maison des Dunes. Le sentier qui la longe sera accessible plus tôt. Et dans le futur, des cyclistes aussi traverseront la forêt.

DE Hannecartbos offiziell durch die Gemeinde verwaltet

Koksijde nutzt das Waldgebiet Hannecartbos in Erbpacht. 20 Hektar der Domäne (insgesamt 48 Hektar) werden von unserer Gemeinde verwaltet. Dies ist an sich bemerkenswert, da derartige Aufgaben oftmals Organisationen wie Natuurpunt oder der Agentur Natuur en Bos (ANB) übertragen werden. Ziel ist es, das Schutzgebiet für die Öffentlichkeit zu öffnen.

Waldhaus und Weg

Das Waldhaus wird als naturpädagogisches Zentrum eingerichtet und die Domänen und den Dünenkomplex Ter Yde zum Thema haben. Vergleichbar mit dem Dünenhaus. Der dort entlanglaufende Weg wird schon früher nutzbar sein. In Zukunft werden auch Radfahrer im Hannecartbos zu finden sein.



FR Points de recyclage: intelligents, bon marché et respectueux de l'environnement

Aidez à empêcher le perçage des sacs à ordures. Comment? Présentez vos déchets dans des conteneurs: avec des poubelles mobiles à domicile ou emportant vos déchets vers des points de collecte munis de conteneurs. En d'autres mots, un point de recyclage.

Gestion des déchets dans les zones touristiques

À Koksijde, une révolution écologique est en cours. Les 15 points de collecte offrent une solution intelligente de gestion des déchets sélectifs, spécialement conçue pour de petites quantités de déchets triés.

Facilité d'utilisation et accessibilité d'abord

Ces points de tri vous faciliteront la vie. Ici vous vous débarrassez gratuitement non seulement de vos déchets résiduels, mais aussi du verre, des PMC, du papier et du carton. Qu'est-ce qui rend ces points uniques? Les petites ouvertures pour les déchets gratuits, assez grandes pour les besoins quotidiens et assez petites pour éviter les abus.

Et il y a encore d'autres bonnes nouvelles: présenter des déchets résiduels via ces conteneurs est moins cher que des sacs poubelle.

Tenez votre chien en laisse...

Dans notre commune, il y a toujours de la place pour nos amis à quatre pattes. Voici tous les tuyaux et règles que vous devez connaître en tant qu'amoureux des chiens.

Ne laissez pas de trace

Enlevez les crottes de chien. Toujours et partout. Sur le trottoir, sur la plage ou dans l'herbe. Assurez-vous donc d'avoir un sac pour les crottes à portée de main. À Koksijde, nous disposons d'un réseau de tubes à déchets canins à côté des poubelles traditionnelles. De cette façon, vous vous débarrassez facilement de votre sac dans un rayon de 300 mètres.

Sur la plage et dans les dunes

Vous pouvez emmener votre chien à la plage, mais il y a des restrictions du 1er juin au 15 septembre. Pendant cette période, les chiens ne sont autorisés que dans 3 zones entre 10h30 et 18h30. En dehors de ces heures, votre chien peut se promener n'importe où sur la plage (en laisse). Les zones réservées aux chiens? Retrouvez-les sur www.tij-dingen.be/fr24

DE "Müllsammelstellen sind clever, billig und umweltfreundlich"

Helfen Sie bitte mit zu verhindern, dass Müllsäcke aufgepickt werden. Wie? Entsorgen Sie Ihren Abfall in Containern: mittels Rollcontainern zuhause oder indem Sie Ihren Müll zu einer Sammelstelle mit Containern bringen. Also zu einer Müllsammelstelle (niederl. Milieupunt).

In Koksijde ist gerade eine Umweltschutz-Revolution im Gange. Die 15 Sammelstellen bieten eine clevere Lösung für die Behandlung bestimmten Abfalls, speziell entwickelt für kleinere Mengen an sortiertem Abfall.

Benutzerkomfort und Kosten an erster Stelle

Diese Müllsammelstellen machen das Leben leichter. Sie können dort nicht nur Ihren Restmüll entsorgen, sondern auch noch Glas, Verpackungsmüll, Papier und Karton kostenlos abgeben. Was ist so einzigartig an diesen Sammelstellen? Die kleinen Einfuhröffnungen für den kostenlosen Abfall, groß genug für den täglich anfallenden Müll, aber klein genug, um vor Missbrauch zu schützen.

Und es gibt noch mehr gute Neuigkeiten: Restmüll über diese Container zu entsorgen ist billiger als die Müllsäcke.

Lassen Sie Ihren Hund angeleint... wirklich

In unserer Gemeinde ist jederzeit Platz für treue Vierbeiner. Nachfolgend alle Tipps und Regeln, die Sie als Hundeliebhaber kennen müssen. Hundekot räumt man auf. Immer und überall. Auf dem Bürgersteig, am Strand oder im Gras. Sorgen Sie bitte dafür, dass Sie entsprechende Beutel bei sich haben.

In Koksijde gibt es ein ganzes Netz sog. Hundekotrohre neben den normalen Mülleimern. Auf diese Weise können Sie Ihren Beutel auf jeden Fall im Umkreis von 300 m komfortabel entsorgen.

Am Strand und in den Dünen

Sie dürfen Ihren Hund zum Strand mitnehmen, zwischen dem 1. Juni und dem 15. September gelten jedoch Einschränkungen. In dieser Periode sind Hunde zwischen 10:30 und 18:30 Uhr nur innerhalb dreier Hundezonen gestattet. Außerhalb dieser Zeiten darf sich Ihr Hund überall am Strand aufhalten (angeleint). Die Hundezonen? Sie sind zu finden unter www.tij-dingen.be/de24

Herinnering: Franstalige schoolvakanties zorgen voor aangepast parkeerbeleid

Na de vakantiehervorming in de Franstalige gemeenschap vallen ook die schoolvakanties onder de noemer 'schoolvakanties' in ons parkeerreglement. Zo duurt de herfstvakantie in Wallonië en Brussel (Franstalige scholen) 2 weken. Let dus goed op als je je auto parkeert in onze gemeente en vergeet niet te betalen. Twijfel je? Op de betaalautomaten staat op welke dag je (niet) moet betalen. Meer info: koksijde.be/parkeren



Kustvisie beschermt onze kust

Dat moet, want ons klimaat verandert. De huidige maatregelen (o.a. de dijken van nu) volstaan niet meer om ons tot 2050 te beschermen tegen een zeespiegelstijging van 30 centimeter. Het Masterplan Kustveiligheid bundelt alle extra werken die nodig zijn.

Kustvisie bouwt verder op dat plan en wil onze kust en het achterland nog minstens 100 jaar beschermen. Kustvisie geeft twee mogelijkheden om onze strandzones te beschermen tegen toekomstige zeespiegelstijgingen tot 3 meter: 'Ter Plaatse' en 'Zeewaarts' – allebei technisch haalbaar. In beide plannen zit een waaijer aan mogelijkheden om de kust, inclusief badplaatsen en duinen, voor een lange tijd te beschermen tegen de zeespiegelstijging en stormen. Meer: vlaanderen.be/kustvisie

Gemeenterapport HLN: Koksijde beste leerling van kustklas

Op een totaal van 300 haalde Koksijde een mooie 20e plaats in het HLN-gemeenterapport. De hoogste score in vergelijking met de omliggende gemeenten: 69 op 100, net geen onderscheiding. Voor veiligheid kregen we van de burger 74/100, dat is 15 procentpunten hoger dan het gemiddelde. Onze straten en openbare plaatsen liggen er kraaknet bij: op de vraag of alles hier goed onderhouden is, krijgt Koksijde een topscore van 74 procent. De hoogste score? De categorie Lokale winkels wordt het best beoordeeld door de inwoners. 78 procent is een schitterend resultaat en een beloning voor de grote aandacht die Koksijde schenkt aan de lokale economie.

Gemeentemonitor

De meest fiere inwoners wonen in Laarne, Knokke-Heist, Maarkedal, Brugge én Koksijde. Op het vlak van digitale dienstverlening haalt Koksijde de 2e plek, samen met Spiere-Helkijn. Ook de loketdiensten scoren heel hoog met een 9e plaats. Dat blijkt uit de Gemeente-Stadsmonitor. Een bevraging waarin onze gemeente traditioneel goede punten haalt.





Reisgids Lonely Planet zet paardenvissers in de spotlights

The Lonely Planet vermeldt onze paardenvissers bij "één van de 8 beste plaatsen om in België te bezoeken." De garnalvissers te paard beoefenen een eeuwenoud ambacht en dat is de makers van de gerenommeerde reisgids niet ontgaan. Onze paardenvissers (en Oostduinkerke) worden in één adem genoemd met kleppers als Brussel, Brugge, de provincie Namen, Antwerpen, Gent, Spa en het Nationaal Park Hoge Kempen.

Ook het NAVIGO Visserijmuseum krijgt een eervolle vermelding. We zijn trots.

Afscheid van schepen Dorine Geersens

Op 3 mei vernamen we met grote verslagenheid het overlijden van schepen Dorine Geersens. Beroepshalve baatte ze jarenlang tearoom Amadeus uit. Dorine groeide uit tot een boegbeeld in Oostduinkerke-Bad. De Stienestekers, verloren hun geestelijke moeder. Wie Dorine zegt, denkt aan Koket Koksijde, Chaussée d'Amour of het Bos van Commerce. Als eerbetoon werd ze niet vervangen in het college van burgemeester en schepenen.



Walter Carels

*Leg er geen steen
voor geweest,
maar beitel
mijn laatste snik
als een wenk
diep in het hout:*

"gedenk"

F. Florizoone

uit 'Tussen kreek en wielewaal'

...en cultureel ambassadeur Fernand Florizoone

Fernand leverde een grote bijdrage aan het culturele landschap. Hij debuteerde in 1955 met zijn dichtbundel 'In de branding'.

Zijn werk, gekenmerkt door rustige, toegankelijke en beeldrijke poëzie, werd vertaald in meerdere talen. Sinds 1953 woonde Fernand in onze gemeente. Zijn gedichten, die veel van onze gevels in Koksijde en Oostduinkerke sieren, zijn een herinnering aan zijn talent en liefde voor deze streek.

Meer over beide boegbeelden lees je online.



“We willen hier gezond oud worden”

Dit voorjaar werd Gert Verhulst gehuldigd in de Kokpit als nieuwe ereburger van Koksijde. Samen met zijn vrouw Ellen Callebout is hij niet meer te denken uit het straatbeeld. Tij-dingen praatte met Ellen over hun persoonlijk leven en speciale band met de gemeente. “Gert en ik delen onze liefde voor lokale plekjes en tradities.”

Tij-dingen: Was het een verrassing?

Ellen Callebout: “Uiteraard. Je verwacht zo iets niet, zeker niet als aangespoelde Antwerpenaar. Misschien komt zijn ereburgerschap aan bod in De Verhulstjes. Gert kan dan met zijn oorkonde stoeven tegen Victor en Marie. *(lacht)*”

Gert Verhulst: “Ik wil mijn medeburgers bedanken om mij met open armen te ontvangen. Dit is een warme plek met gastvrije mensen. Ik verwachtte een rustige voormiddag, maar was aangenaam verrast dat mijn schoonouders, huishoudster, James Cooke en Viktor aanwezig waren tijdens het officiële moment. Ik voel me hier helemaal thuis en zelfs al een stuk West-Vlaming.”

T-d: Gert ging vroeger regelmatig naar café 't Visserswelzijn. Gaat hij nog altijd? Ga jij ook mee?

Ellen: “Hij gaat inderdaad nog regelmatig naar 't Visserswelzijn. Minder dan vroeger, toen Annie (die overleed in 2021, red.) nog het café uitbaatte. Gert leerde haar daar kennen en vroeg haar om te koken op de Evanna (de boot waar de afleveringen van Gert Late Night werden opgenomen, red). Gert kaart daar nog regelmatig met vrienden of hij spreekt af op het terras met de mannen die in het orkest van Samson en Gert speelden. Pure nostalgie. Ik ga nog geregeld op bezoek bij Christ, de weduwnaar van Annie.”

T-d: Jullie vinden De Zeemeermin van Grard mooier en groter dan die in Kopenhagen?

Ellen: “*(lacht)* Dat kwam inderdaad ter sprake in De Verhulstjes. De aanleiding? We waren in Kopenhagen en wilden natuurlijk het beeld De kleine zeemeermin zien. Dat viel een beetje tegen. Ik merkte toen op dat ‘onze’ zeemeermin zoveel mooier en groter is. Gert viel wat uit de lucht: “Oei, hebben wij een zeemeermin?” Hij was daar al honderden keer langsgereden zonder dat echt op te merken. Ondertussen let hij er wel op en beseft hij wat voor een mooi beeld Grard maakte.”

T-d: Ellen, je bent nog met de Stienesteekers gaan garnaalvissen?

Ellen: “Klopt. Onze huishoudster Martine is lid van de Stienesteekers. Ze vroeg af en toe een paar uur verlof om te kunnen garnaalvissen, want daarvoor hang je af van het getij. Zo werd ik echt wel nieuwsgierig naar dat garnaalvissen en heb ik haar eens vergezeld. Het was een fantastische ervaring met een toffe bende madammen uit Oostduinkerke.”

T-d: Verblijven jullie nog veel in Oostduinkerke?

Ellen: “Ik meer dan Gert natuurlijk. Tijdens de opnames van De Tafel van Vier, van maandag tot donderdag, verblijft hij in Antwerpen. Dat is handiger naar verplaatsingen toe. In de zomer zijn we hier 2 maanden, daar kijken we naar uit.”



Lees het volledig interview op www.tij-dingen.be/tweederesidenten

“Deze boerderij is een uit de hand gelopen hobby”

In een idyllische hoeve – verscholen in de Mosdreef – vond Katleen De Backere haar thuis. Al meer dan 3 jaar. Ze deelde deze plek eerst met haar man, ereburger en paardenvisser Bernard Debruyne. Na zijn overlijden kreeg Katleen gezelschap van alpaca's, kippen, konijnen, duiven en haar trouwe hond Zouka. Een verborgen juweel in onze gemeente? Dat is Alpaca Farm Oostduinkerke zeker.



“Een strandwandeling met onze dieren is een unieke belevenis”

Het leven zorgt soms voor verrassingen. Dat ondervond ook Katleen. Ze werkte 27 jaar in een kledingzaak en was daarna 7 jaar zorgkundige. “Mijn carrièreswitch naar de alpacaboerderij zag ik zelf ook niet aankomen, maar je hebt niet in de hand waar het leven je brengt. In mijn geval riep de liefde me naar deze hoeve. Ik woonde hier samen met Bernard Debruyne, een bekende paardenvisser. Ik was nog maar net verhuisd toen hij ernstig ziek werd.” Bernard overleed in 2021.

‘Meet and feeds’

De boerderij is intussen uitgegroeid tot een wellness voor mens en dier. Tijdens de zomer en schoolvakanties verwelkomt Alpaca Farm haar bezoekers elke dag, behalve op maandag. Het aanbod is heel uiteenlopend: van ‘meet and greets’, boerderijbezoeken, strandwandelingen tot zelfs boerderijklassen. Dankzij de samenwerking met *Inspirant*, krijgt Katleen ook regelmatig hulp van jongvolwassenen. Maar er is meer. “Ik organiseer wandelingen door het bos en in de duinen. De wandeling duurt zo’n anderhalf uur, maar alles hangt af van de situatie de dag zelf. Elke rondleiding is anders.”

Tijdens de boerderijbezoeken betreft Katleen bezoekers bij het voederen van de dieren, terwijl ze klaarstaat met een woordje uitleg. “Voor een persoonlijke ontmoeting met onze alpaca's organiseren we ‘meet and feeds’ in de weide, meestal rond 16 uur en bij voorkeur op afspraak. Een strandwandeling met onze dieren is een belevenis, maar hou er rekening mee dat die iets uitdagender is en ongeveer 2 uur duurt. Ik probeer er op te letten dat mijn alpaca's dier blijven. Niet alles staat in functie van de bezoekers. Temmen tot in het absurde, daar doe ik niet aan mee. Alpaca's hebben vrijheid nodig.”

Dromen van meer

Op de boerderij is er altijd ruimte voor nieuwe avonturen en ideeën. “Ik zou graag 2 wallaby's (kleine tot middelgrote kangoeroe, red.) toevoegen aan het aanbod. Maar hiervoor moet er nog een aparte omheining komen. Gelukkig zorgen mijn zoon Sander en schoonzoon Joachim voor logistieke ondersteuning. Mijn dochter Inya staat me bij op het vlak van PR en communicatie.”

“We wilden geen traditioneel zoölogisch museum, maar een galerij met kunstwerken”



“Ik heb niet alles waarvan ik hou, maar ik hou van alles wat ik heb.” Die zin hangt uit in natuurhistorisch museum MuseOs en vat perfect samen hoe Luc Tyteca en Leentje Vandenhoudt naar hun museum kijken. MuseOs is het levenswerk van deze gepassioneerde biologen. Je vindt er 1.200 schedels, 30 skeletten en oneindig veel verhalen. Tijden gingen op schedeljacht en nam een pak antwoorden als trofee mee.

Tij-dingen: Een vraag die je ongetwijfeld al veel kreeg: hoe is het allemaal begonnen?

Luc Tyteca: "Inderdaad, 1 van de meest gestelde vragen. (*glimlacht*) Het startte tijdens onze studies, Leentje en ik studeerden allebei biologie in Leuven. Voor een practicum moesten we van professor Quaghebeur de schedel van een hond analyseren. Die schedel hebben we nog altijd en ligt in een kast tussen een heel pak andere schedels van hondenrassen. Ook voor het vak 'vergelijkende anatomie' moesten we schedels meebrengen naar het examen waarover dan de vragen werden gesteld. Zo is de passie ontstaan."

T-d: Jullie hebben alles zelf opgebouwd?

Luc: "Dat klopt. Alles is betaald met eigen middelen. Ik heb heel mijn leven 2 beroepen gecombineerd: bakker en bioloog. Zonder mijn studies zou ik nooit schedels verzamelen en zonder de bakkerij (bakkerij Tyteca in Koksijde-Dorp, red.) hadden we wellicht nooit de middelen om MuseOs uit te bouwen. Beide waren nodig om het project te realiseren."

Leentje Vandenhoudt: "Luc hangt ook alles zelf op. Om de schedels van de herten aan de muur te hangen, bouwde hij een stelling van 6 meter hoog en zette daar dan nog eens zijn ladder op. Ik hou mijn hart vast telkens hij van die acrobatentoeren uithaalt om iets van de muur te halen of te verplaatsen."

T-d: Je stelt zelf skeletten samen?

Luc: "Het 1e skelet dat ik bouwde, was een olifant en dat ging met vallen en opstaan. Want skeletten samenstellen, leerde ik door zelfstudie. Het 2e skelet, dat van een neushoorn, ging al iets vlotter. Hoe lang ik daarmee bezig ben? Moeilijk te zeggen, elk skelet is een nieuwe uitdaging. Je moet de botten aan elkaar lijmen en – liefst zo onzichtbaar mogelijk – verstevigingen aanbrengen in metaal. Daar is veel geduld voor nodig"

Leentje: "Luc reinigt zelf de botten. Macereren, bleken, ontvetten, ontsmetten: het hoort er allemaal bij. Tijdens het maceratieproces wordt vlees van het skelet geweekt door enzymen. Biotex, een sterk wasmiddel, is daar heel geschikt voor. Ontvetten is het lastigst, maar wel heel belangrijk."

T-d: Wie zijn jullie belangrijkste doelgroepen?

Leentje: "Voor we begonnen, stelden we ons eerst 2 vragen: Zal hier ooit iemand naar komen kijken? En wat doet het zien van die schedels met kinderen? Na 8 jaar weten we dat kinderen schedels en skeletten fascinerend vinden. Ze leren er ook over op school en ze zijn gek van dino's. Het zijn meestal de ouders die het eerst naar huis willen en de kinderen die nog willen blijven. Dankzij de doe-opdrachten. MuseOs is geschikt voor alle leeftijden, zeg maar van 5 tot 95 jaar."

T-d: Jullie zijn een duo en vullen elkaar perfect aan?

Luc: "Leentje doet meestal de ontvangst en leidt de mensen wat in. Zij is graag onder de mensen; ik hou me liever wat op de achtergrond. Als het druk is, staan we met 2 in het museum. En in de vakanties, tijdens dagen dat MuseOs de hele dag open is, wisselen we elkaar af."

Leentje: "Het is belangrijk dat mensen met een goed gevoel naar buiten gaan. Met een glimlach. Je voelt ook snel of een bepaalde bezoeker liever met rust wordt gelaten of graag verhalen hoort. Ik pas me aan. En als ik kan, zorg ik dat de mensen eens kunnen lachen."

"Het is belangrijk dat mensen met een goed gevoel naar buiten gaan"

T-d: Er zitten een heleboel speciale schedels of skeletten tussen?

Luc: "Hangt ervan af wat je verstaat onder speciaal natuurlijk. Oscar ligt hier, dat is de grijze zeehond die altijd kwam zonnen op het strand van Koksijde. Ik maakte die oorspronkelijk klaar voor het NAVIGO Visserijmuseum, maar de plannen zijn gewijzigd en nu is Sea Life uit Blankenberge geïnteresseerd. Sowieso is alles dat op strand wordt gevonden eigendom van de overheid, zij beslissen dan wat ermee gebeurt. Het skelet van een doodshoofdaapje dat een noot vasthoudt, vind ik ook een leuke. Of de sluipende poema."

Leentje: "De reuzensalamander is heel bijzonder. Die lieten we bouwen in Nederland door de wereldkampioen in dat soort reconstrueerwerk. En het skelet van de zeeotter is prachtig, dat zie je niet veel in collecties."

Lees het volledig interview op www.tij-dingen.be/tweederesidenten

MuseOs is tijdens de vakanties open op maandag, woensdag en donderdag. En ook nog op zaterdagvoormiddag en zondagnamiddag. Buiten de vakantieperiodes bezoek je MuseOs op afspraak: info@museos.be of www.museos.be

Een levende traditie: waarom je ook dit jaar de Garnaalfeesten niet mag missen

Het laatste weekend van juni nadert en dan lopen niet alleen de garnalen in Oostduinkerke op de toppen van hun tenen. De Garnaalfeesten hebben een traditie die teruggaat tot 1950, een spektakel dat de geest van de Belgische kust vangt. Een eresaluut aan de garnalvissers wiens levens met de zee zijn verweven.

Eeuwenoud

Garnaalvissen bestaat al meer dan 500 jaar. Vroeger was het garnaalvissen te voet en te paard een belangrijke bron van inkomsten. Deze eeuwenoude traditie was verspreid langs de kusten van België, Noord-Frankrijk, Nederland en Zuid-Engeland. Hoewel het garnaalvissen langzaam verdwijnt, leeft het wel nog in onze gemeente. En hoe.

Bij laagtij zie je de mannen met hun gele jassen en boerenpaarden aan het werk. Ze vissen voornamelijk tijdens de maanden maart, april, mei, september, oktober en november – ter hoogte van de Schipgatduinen en Groenendijk.

Magie van traditie

Onze gemeente is de enige plek op aarde waar het garnaalvissen te paard nog bestaat. Deze methode van vissen, gekenmerkt door de samenwerking tussen visser en paard, wordt gevierd met een optocht naar de zee. De garnalvissers, gehuld in gele jassen, rijden het strand op. Een prachtig schouwspel van mens en natuur.

Niet alleen voor toeristen

Voor wie denkt dat de Garnaalfeesten alleen iets nieuws bieden voor de nieuwkomers: denk nog eens goed na. Elk jaar wordt het programma vernieuwd met extra evenementen, verfrissende culinaire ervaringen en nieuwe manieren om de tradities te tonen die de kern vormen van deze feesten. Bezoek je de Garnaalfeesten voor de 1e keer? Of sta je elk jaar op de 1e rij? Je maakt altijd iets nieuws mee.



5 must-sees (of -do's)

- ➔ **Paardenvisserstocht:** verken Oostduinkerke met een wandeltocht die geschikt is voor iedereen. Kies zelf het traject dat het best bij jou past: 5 km, 8 km, 15 km, 22 km of 28 km (start aan feestzaal Witte Burg – 29 juni om 7 uur).
- ➔ Ontmoet de nieuwe **Mieke Garnaal** met haar eredames (29 juni om 11.30 uur) en zing mee met **Mariette Crevette** (29 juni vanaf 13 uur).
- ➔ **Wedstrijd garnalvissen:** vang met steeknetjes het levende zilver van de Noordzee. De garnalvissers en -kruiers tonen de weg (29 juni om 14 uur)
- ➔ De **garnalvissers te paard** trekken onder begeleiding van de Koninklijke Harmonie Vrienden van de Brandweer Oostduinkerke naar zee (30 juni om 13.15 uur).
- ➔ Het hoogtepunt: de **Garnaalstoet**. Een optocht van praalwagens, muziekkorpsen en traditioneel geklede garnalvissers door de straten van Oostduinkerke (30 juni om 15.30 uur).

Opmerkelijk: Belgisch kampioenschap garnalpellen

Deze wedstrijd in behendigheid vindt plaats op zaterdag 29 juni.

Start om 9 uur in de Biedenkopflaan.

Het doel? Zo veel mogelijk garnalen pellen in 10 minuten. Geloof me, het klinkt eenvoudiger dan het is. Verlengt Chantal Goes haar titel? Zij pelde vorig jaar 152 gram garnalen. Of pelt Nadine Deetens (winnares 2022) opnieuw de 1e plaats weg? Zelf meedoen? Schrijf je in via visitkoksijde.be/bkgarnalpellen

Bekijk het volledig programma op www.tij-dingen.be/garnaalfeesten24

!TIP

Ga mee met onze paardenvissers. Wanneer trekken ze naar zee? Check de kalender met de demonstraties op www.paardenvissers.be – soms worden de garnalen gekookt. Die data vind je ook in de kalender.

benelux open aerobatic championship

“Met ons evenement trekken we het toeristisch seizoen op gang”

Koksijde en vliegtuigen hebben een geschiedenis die teruggaat tot eind 1914/begin 1915 met de aanleg van het eerste vliegveld op de site van Ten Bogaerde. In oktober 1940 verrees een nieuw vliegveld aan de andere kant van de weg Koksijde-Veurne. In 1948 werd de West Aviation Club (WAC) boven de doopvont gehouden. 76 jaar geleden ondertussen. Tij-dingen koos deze verjaardag uit voor haar luchtdoop en sprak met Johan De Block, voorzitter van de WAC.

Tij-dingen: De Open Aerobatic Championship is elk jaar een groot succes. Hoe is dat begonnen?

Johan: “De jaarlijkse ‘Airshow’ stond in iedereens agenda en was het topevenement aan het begin van de zomer. Door budgettaire redenen werd die van de kalender geschrapt. Jammer, maar we zijn niet bij de vliegpakken blijven zitten. Eerst was er nog de samenwerking met gemeente Koksijde tijdens ‘Fly-in’ toen vliegtuigen uit WO I naar hier kwamen. Dat was toen een statische expo voor de herdenking van de Grote Oorlog. Maar vliegeniers zijn dynamische mensen en het mocht dus snel wat meer zijn. En toen kwam de Belgian Open Aerobatic Championship op de proppen, ook in samenwerking met de gemeente. Ondertussen mogen we in Koksijde elk jaar 15.000 kijkklustigen verwelkomen tijdens het eerste weekend van juli. Een waardige opvolger voor de bekende Airshow die in 2011 voor het laatst werd georganiseerd. Dit jaar wordt het event nog groter, want we houden tegelijk het Belgisch, Nederlands en Luxemburgs kampioenschap.”

T-d: Wie is jouw favoriete luchtacrobaat?

Johan: “Ik vind de Red Devils ongelooflijk. Ik was zelf instructeur met de Marchetti, ik ken het vliegtuig en ik

weet dus hoe moeilijk het is. Die toestellen zijn 50 jaar oud en dat maakt het vliegtechnisch moeilijker, want ze zijn minder efficiënt dan de moderne vliegtuigen. Een demonstratie met een F-16 is impressionant, maar dat toestel heeft veel overschot. Met een Marchetti heb je die luxe niet en elk foutje kan fataal zijn. Die vliegtuigen hebben ook geen schietstoel.”

T-d: Kiezen jullie er bewust voor om het kampioenschap gratis te maken?

Johan: “Ja, we willen een zo breed mogelijk publiek aanspreken. Elk jaar lokken we 15.000 kijkklustigen. Ook de prijzen van onze consumpties houden we democratisch. Het is een moeilijk evenwicht, want we zitten een beetje op onze maximumcapaciteit. En toch willen we zo veel mogelijk mensen naar onze toeristische gemeente lokken tijdens het eerste weekend van juli. Met ons event proberen we het toeristische seizoen op gang te trekken.”

Adembenemende stunts in de lucht

Mis het BeNeLux Kampioenschap Luchtacrobatie niet. Afspraak op zaterdag 6 en zondag 7 juli op de militaire basis langs de Ten Bogaerdelaan bij de West Aviation Club van Koksijde. Je leest het goed: dit jaar is het evenement uitgebreid van het Belgisch met het Nederlands en Luxemburgs kampioenschap luchtacrobatie.

Praktisch: het evenement is gratis, na registratie via boack.eventbrite.be, alleen voor de parking moet je betalen.



Zomerbrochure bundelt alles dat hier te doen is

Gedaan met elke dag nadenken over hoe je je kinderen moet bezighouden. Welke activiteiten en events vinden er plaats en wanneer? Onze zomerbrochure toont je het aanbod. Per dag. Er staan ook uittips in en een activiteitenkalender.

En geloof ons: je vindt zeker je goesting. Van lezingen in de bib, over natuurwandelingen in onze duinen tot optredens op de tofste plekje.

Voor gezinnen, jonge en minder jonge mensen.

Koksijde trakteert en stuurde meteen een exemplaar van de brochure mee met deze editie van Tijden.



Gemeente lanceert 3 nieuwe websites

www.visitkoksijde.be zit binnenkort in een nieuw jasje. Koksijde zet in op communicatie op mensenmaat en dankzij de vernieuwde webstek krijg je een overzicht van wat er te doen of te zien is: sporten, natuur, cultuur of shoppen. Waar kan je lekker eten? Ook de paardenvissers krijgen een hoofdrol. De blikvangers en thema's – zoals tips bij regenweer – springen sneller in het oog. www.koksijde.be kreeg ook een upgrade, om de dienstverlening nog te verbeteren.

Gedaan met eindeloos zoeken naar het antwoord op jouw vraag. Op zoek naar de laatste nieuwsjes? Bekijk www.tijden.be

En last but not least: voor de jeugd lanceert Koksijde een 3e nieuwe website: Jong in Koksijde via jonginkoksijde.be



Geïnspireerd door Paul Delvaux: Koket Koksijde

Duik in een schilderachtige bloemenwereld. Een plek waar bloemenkunst en de visioenen van Paul Delvaux samensmelten tot een spektakel dat je naar adem doet happen. Van 19 tot 23 september zetten we deze kunstenaar in de bloemen tijdens Koket Koksijde.

Waarom nu? Het is precies 30 jaar geleden dat Delvaux overleed.

Vier die herdenking met een *bloemerige* reis door dromerige landschappen vol mysterieuze figuren. Laat je meeslepen door de creativiteit en diversiteit van lokale en internationale floristen.

Bereid je voor op een ervaring die al je zintuigen verwent. Koop je ticket op www.visitkoksijde.be



FLO
RAL
IËN